



Palestina – Israël

Werkgroep Rijnmond e.o.

Nieuwsbrief 12
Juli 2017



Opposition leader and Labor Party head Isaac Herzog:

"The leadership in Israel today is driven first and foremost by fear. Fear of change; fear of daring; fear of initiative and fear of hope. Israel's prime minister is the chief fear-monger."

(Haaretz, 27 mei 2017)

zie ook het trieste bericht over Jubbah al-Dhib op pagina 8 en 9!

Vooraf

Het jaar 2017 markeert 50 jaar bezetting; 50 jaar waarin Israël bijna elk aspect van het leven van de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook gewelddadig onder controle heeft. En 70 jaar na de gewelddadige verdrijving van Palestijnen uit hun dorpen in het huidige Israël en de verwoesting daarvan. Dit alles is wereldwijd aanleiding voor christelijke en niet-christelijke organisaties om daarvoor de aandacht te vragen en op te roepen tot initiatieven en actie die moeten bijdragen aan een rechtvaardige vrede voor Palestijnen en Israëliërs. In deze Nieuwsbrief vermelden we een aantal initiatieven en bieden wij u 'links' en verwijzingen naar websites met meer informatie en achtergronden. Want de vraag blijft: **'... waar staan wij?'** Wat weten we van de situatie in de bezette gebieden?

Een *Ander* Joods Geluid

vóór Israël en Palestina, tegen bezetting en geweld

Terugblik zes dagen 'Enough = Enough' – 5 t/m 10 juni

Ons zesdaags event Enough=Enough ligt achter ons. Hierna een korte terugblik op wat er in deze zes dagen allemaal is voorgevallen, tussen de 'aftrap' door Dieuwertje Blok en de afsluiting door Hedy d'Ancona. Het was een week van zowel confrontaties met de harde realiteit zoals het relaas van Mahmoud Shatat over de hemeltergende situatie in Gaza wat betreft het gebrek aan schoon water, als van persoonlijke verhalen over hoe het Israëliësch-Palestijnse conflict het leven van mensen tekent. Maar ook hoe dit conflict verbindingen met de 'ander' niet uitsluit, zoals bleek in de Living Library, de verzameling van 'levende' boeken op de laatste dag van ons event in het Humanity House in Den Haag.

Met journalisten als de meer bedachtzame Derk Walters, tot recent correspondent voor de NRC in Israël, die 'desondanks' door de Israëliëse autoriteiten het land is uitgewerkt en met Amira Hass, Israëliëse, werkend voor de krant Haaretz, wonend op de Westbank, fel en uitgesproken tegen wat zij noemt de (vooral) bureaucratische bezetting: een oerwoud aan regels en maatregelen

alleen bedoeld om de Palestijnen klein te krijgen en te marginaliseren. Maar ook open over ongemakkelijke waarheden als het ontbreken van Palestijns leiderschap, zonder welke een oplossing van het conflict nauwelijks denkbaar is.



Het was een week ook van inspiratie om door te gaan met onze activiteiten, juist nu Israël-Palestina soms naar de achtergrond lijkt te verdwijnen in alles wat dagelijks op ons afkomt. Maar zolang de bezetting voortduurt zal er geen vrede en veiligheid in het Midden-Oosten zijn en zullen de spanningen tussen bevolkingsgroepen, tussen Joden en Moslims elders in de wereld verder toenemen. Juist als EAJG staan we voor recht en rechtvaardigheid, daar in Palestina en hier in de steden en straten van Europa. Met recht en rechtvaardigheid valt niet te sjoemelen. Juist wij weten wat de consequenties daarvan kunnen zijn. Zou EAJG zich daarom juist in het hier en nu niet moeten uitspreken over wat belangrijker is, de (absolute) rechten van de vluchteling of het lukken van de coalitiebesprekingen? Enough = Enough!

Max Wieselmann, namens bestuur en staf van Een Ander Joods Geluid

***Wave of prayer; een 'golf van gebed'*¹**

Ons gebed wordt gevraagd voor het volgende:

**De Knesset heeft onlangs de wet op burgerschap en het recht op toegang Israël binnen te komen nog een jaar uitgesteld. Deze wet verbiedt vergunningen uit te geven voor familiehereniging van die mensen die met hun echtgenoten binnen Israël en Oost-Jeruzalem wonen. Deze wet werd ooit in 2003 uitgevaardigd maar is ieder jaar weer uitgesteld.

Gebed

Wij bidden U voor de Palestijnse families die gedwongen zijn apart te wonen, omdat zij geen vergunning krijgen om samen te leven. Wij vragen om uw leiding voor die families die moeilijke keuzes moeten maken als het gaat om hun toekomst, als het gaat om verhuizen of om apart te wonen.

Als zij de werkelijke gevolgen ervaren van een methode om het aantal Palestijnen te verminderen, dan vragen wij U hun algehele welzijn te bewaren.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.



World Council of Churches

A worldwide fellowship of churches seeking unity, a common witness and Christian service

“There is still no justice in our land!”

Met deze constatering richtten de Christelijke organisaties in Palestina zich op 20 juni in een open brief tot de Wereldraad van Kerken. Daaruit enkele passages:

“In het Palestina van vandaag zijn discriminatie en ongelijkheid, militaire bezetting en systematische onderdrukking de dagelijkse werkelijkheid. We staan voor een impasse en hebben een dood punt bereikt. In weerwil van alle beloftes, eindeloze vergaderingen, resoluties van de Verenigde Naties en oproepen van religieuze en wereldlijke leiders, smachten de Palestijnen nog steeds naar vrijheid en onafhankelijkheid en zoeken gerechtigheid en gelijkheid”.

¹ Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een 'golf van gebed'. Informatie www.vriendenvansabeelnederland.nl

De ‘National Coalition of Christian Organizations in Palestine’ spreekt in een open brief aan de Wereldraad van Kerken haar zorg uit over de systematische aanvallen op het Palestijns gewelddoos verzet, met als gevolg een toenemend religieus extremisme, waarvoor de religieuze minderheden een hoge prijs betalen. Tegelijkertijd spreekt de NCCOP dank uit aan de kerken die zich inzetten voor de vluchtelingen in Irak en Syrië en voor de pogingen de conflicten in de regio te beëindigen.

De Christenen in Palestina hebben de internationale oecumenische gemeenschap meer dan ooit nodig.

“Wij hebben behoefte aan dappere vrouwen en mannen die bereid zijn om in de frontlinie te staan. Het is nu niet de tijd voor ‘Christenen met een laag profiel!’” De brief roept de kerken op om Israël als een apartheidsstaat te zien en vraagt de Wereldraad van Kerken om in diverse kwesties duidelijk stelling te nemen. **“Wij staan aan de rand van een catastrofale ineenstorting. Dit zou wel eens onze laatste kans kunnen zijn om tot een rechtvaardige vrede te komen. Voor onze Palestijns Christelijke gemeenschap zou dit wel eens de laatste kans kunnen zijn om de Christelijke aanwezigheid in dit land veilig te stellen”.** (→ voor de volledige tekst van de brief zie www.paisrijnmond.nl)

De leiding van de Wereldraad van Kerken zal de brief van de NCCOP tijdens de vergadering van het Uitvoerend Comité in november in Amman in Jordanië inbrengen.

→ De PAIS werkgroep Rijnmond zal de Nederlandse Raad van Kerken vragen of het (ook) vanuit Nederland geen tijd wordt om onze Palestijnse christenbroeders en -zusters terzijde te staan en waar mogelijk ook in praktische zin te ondersteunen.



Youth against settlements is een organisatie van jongeren die via vreedzame acties aandacht vragen voor de gevolgen van de bezetting. Hierna hun eigen introductie.

Zie www.yashebron.org.

Youth Against Settlements is a nonviolent Palestinian organization based in the West Bank city of Hebron that seeks to end the building and expansion of illegal Israeli settlements through non-violent popular struggle and civil resistance. Through empowering and educating Palestinians, especially young people, YAS encourages the population of Hebron, especially in the H2 area under Israeli military control, to remain in the area, stand firm, and mount nonviolent resistance and resilience campaigns.

YAS is based in Hebron, one of the **hardest hit areas of the Israeli occupation**, where fundamentalists Israelis that have forcibly established a settlement right in the heart of

Hebron. In order to protect illegal settlers, the Israeli state has imposed on the Palestinian residents of the city a regime of forced evictions, curfews, market and street closures, military checkpoints, and subjection to military law. Palestinians face frequent random searches, detentions without charge, and rampant **settler violence**. As a result of this, approximately 13,000 Palestinian civilians have fled their homes in Hebron's city center, turning the city center into a virtual **ghost town**.

A 100% non-violent, mass Palestinian uprising of civil disobedience that pressures the Israeli government to dismantle the settlements and end the Occupation.



US Campaign for Palestinian Rights

Kairos USA heeft de website PalestinePortal.org opgezet als 'hub' voor het snel groeiende netwerk van kerkelijke organisaties die wereldwijd samen werken aan het herstel van Palestijnse rechten. De site geeft enig zicht op de inmiddels brede kerkelijke beweging die na het verschijnen van het Kairos-document opgang is gekomen.

www.PalestinePortal.org



Palestijnse christenen hebben op 11 december 2009 hun **Kairos-document** uitgebracht, dat een schreeuw om recht vanuit het hart van het Palestijnse lijden is. 'Kairos' is Grieks voor 'het beslissende moment', en voor Palestina is dat aangebroken: van een vredesproces is al jaren geen sprake meer. Onrecht tekent het leven van Palestijnen. Palestijnse christenen spreken zich daarom uit tegen de Israëlische bezetting die de menselijkheid van zowel Israëliërs als Palestijnen aantast. Zij roepen op tot een oplossing die maakt dat zowel Israëliërs als Palestijnen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Zij roepen christenen wereldwijd op tot kritische bezinning op hun eigen theologie. Zie www.kairos-sabeel.nl.

Wordt donateur en ontvang **uitWEG** de papieren nieuwsbrief van Kairos-Sabeel Nederland.

Kairos roept op: '..... kom, zie en vertel!'

Ik blijf hopen.

In 2010 was ik al eens op studiereis in het Heilige Land. Dat was toen zeer indrukwekkend. Ik heb mijn ervaringen deels 'verwerkt' door er presentaties over te geven die me dwongen de zaken goed op een rij te zetten. Dat heeft gewerkt. En nog steeds ben ik actief van mening dat alleen zwart-wit denken in dit conflict contraproductief is als je wilt bijdragen aan oplossingen.

Vorig jaar november was ik er weer, voor een 'voorstudiereis'. Ook daarover heb ik weer presentaties gegeven. En nu eind april was ik er met een heel gezelschap van mensen uit onze kerk in Westmaas en andere belangstellenden. We bezochten Bijbelse plaatsen, verdwenen Palestijnse dorpen, een nederzetting en verschillende steden. We spraken met mensen met verschillend visies.

De conclusie is dat het er niet makkelijker op wordt om daar een mooie toekomst te zien. Duidelijk is zichtbaar dat het aantal en de omvang van de joodse nederzettingen op de Westbank exponentieel toeneemt. En je ziet en voelt de arrogantie waarmee joodse mensen zich, met een beroep op de Thora, manifesteren in Oost-Jeruzalem. Intussen worden Palestijnen nog steeds van de dorpen naar de steden gedreven, wat leidt tot 'ghetto-isering' van hun leefomgeving.

Blijkbaar is het voor veel Israëli's makkelijker je vijand te koesteren, dan hem of haar de hand te reiken en samen aan een oplossing te werken. We merkten het in Hebron, in Jeruzalem, in Bethlehem en overal onderweg bij checkpoints. We zagen het in Oost-Jeruzalem waar een

joodse jongeman met een geladen Uzi mitrailleur vrij mag rondlopen, terwijl Palestijnen zich (in hun eigen wijken!) voortdurend moeten laten fouilleren en legitimeren.

Zoals Henri Veldhuis op 7 juni jl. in de Pauluskerk terecht opmerkte: 'Israël laat als etalage van de westerse wereld openlijk zien dat er een dubbele standaard wordt gehanteerd. En dat is olie op vuur voor extremisten'.

En we voelden ook de bijna machteloosheid van Palestijnse jongeren in Nabloes vlakbij de Anglicaanse kerk. Daarom blijf ik hopen dat Israël al zijn intelligentie, macht, kracht en financiële middelen in wil zetten om tot vreedzaam samenleven te komen. De Palestijnen die we spraken willen dat in ieder geval nog steeds wel.

Dick Gaasbeek, lid werkgroep Pais - Rijnmond

Sponsor a Wall Poster in Bethlehem

Help to expand the museum



Sinds twee jaar brengt AEI (Arabic Educational Institute) posters van 1 bij 2 meter aan op de 9 meter hoge muur rond de tombe van Rachel in het noorden van Bethlehem. Elk van de posters verwoordt in het Engels het levensverhaal van een Palestijn. Deze vertellen wat de bezetting voor hen en hun dagelijks leven betekent. Inmiddels zijn er bijna 100 posters aangebracht.

U kunt dit initiatief ondersteunen en meer Palestijnen op deze manier een stem geven door nieuwe posters te sponsoren. Door 100 Euro voor dit 'Wall Museum' over te maken. De kosten zijn voor het ontwerp, het maken en aanbrengen van de poster (met dunne metalen achterkant) op de muur aan te brengen. Ook bezoekers aan Bethlehem wordt gevraagd posters te sponsoren. Tenzij u dat niet wilt, wordt uw naam op de poster vermeld.

Op de website van AEI www.aeicenter.org treft u nadere informatie aan, alsmede foto's van het Wall Museum.

poster 'Mijn wortels'

Ik kan me niet voorstellen dat ik weg zou gaan uit dit land. Mijn ouders zijn in de VS en proberen mij steeds over te halen mij bij hen in hun vrijheid te scharen. Wat mij betreft: ik weet niet of dat het soort vrijheid is dat ik zoek. Mijn wortels liggen hier in Bethlehem... en mijn toekomst is ook hier, in dit Heilige Land. Ik heb een Palestijns identiteitsbewijs, mijn familie, mijn huis en mijn land. Hier waar de olijfbomen zulke sterke wortels hebben dat niemand in de wereld ze kan ontwortelen.

Odette, uit Bethlehem

➔ In de winkel van Claire Anastas in Bethlehem (die aan drie kanten is ingesloten door De Muur) is een boekje te koop met daarin afbeeldingen van de posters die op De Muur zijn aangebracht. Meer informatie is te vinden via www.aeicenter.org.

‘Tent of Nations’ Bethlehem verder onder druk

De familie Nassar staat onder voortdurende druk vanwege de al jarenlang lopende rechtszaken om het behoud van hun land. Op dit moment is de grootste zorg voor de familie Nassar de bouw van een nieuwe yeshiva (joods religieuze school) pal naast Tent of Nations. De familie is bezorgd dat over niet al te lange tijd de toegangsweg tot Tent of Nations volledig afgesloten zal worden. De familie gebruikt nu zelf al een andere toegangsweg via de Palestijnse dorpjes in de omgeving. Hier bevinden zich echter steeds vaker militaire ‘flying checkpoints’, wat betekent dat Palestijnen soms anderhalf uur moeten wachten, waarna ze of kunnen doorrijden, of zonder opgave van redenen worden teruggestuurd. Indien buitenlandse groepen en bezoekers deze route ook moeten gaan gebruiken betekent dit niet alleen veel meer reistijd, maar ook de onzekerheid of men wel bij Tent of Nations kan komen.

Ondanks de voortdurende druk blijft de familie Nassar zich vol overtuiging inzetten onder het motto ‘Wij weigeren vijanden te zijn’. Zo zijn er de afgelopen maanden twee nieuwe groentetuinen aangelegd, is er een eerste veld met nieuwe bomen geplant met behulp van ‘cocoons’ (een nieuwe irrigatietechniek vanuit Nederland), en is er een start gemaakt met het houden van bijen. Er wordt hard gewerkt in de nieuwe wijngaard die vorig jaar is geplant, en de voorbereiding van de Children Summer Camps zijn in volle gang. Vijftig kinderen uit Bethlehem zullen deze zomer twee weken lang bij Tent of Nations zijn voor een programma van sport en spel, workshops en creativiteit.



U kunt de familie Nassar op verschillende manieren steunen.

Financieel (voor materialen, kinderkampen, juridische bijstand etc.), door hen te bezoeken (een hart onder de riem) of door er – al dan niet als onderdeel van een reis over de Westbank en Israël) enige tijd op het land te gaan werken. Er worden regelmatig reizen naar de Palestijnse gebieden en Israël aangeboden die ook de ‘Tent of Nations’ bezoeken.

Zie daarvoor bijv.

<http://martinewassenaar.nl/predikant/ontmoetings-en-solidariteitsreis-naar-israel-palestina-oktober-2017>
www.palestinasolidariteit.be/solacties/inleefreizen en “Ontmoet Palestina”

Meer informatie: www.tentofnations.nl of www.tentofnations.org.

Israël reduceert elektriciteit voor Gaza, Egypte schiet te hulp

Israël heeft afgelopen dagen de stroomtoevoer naar Gaza gereduceerd. In de Gazastrook woedt een humanitaire crisis, die zich door de Israëlische maatregel verder verdiept. Egypte stuurde woensdag een miljoen liter diesel aan noodhulp.



Israël heeft woensdag voor de derde opeenvolgende dag de stroomtoevoer naar Gaza gereduceerd. De reducties maken deel uit van [Israëls besluit](#) om de levering van elektriciteit aan de Gazastrook met veertig procent te verminderen. Het overbevolkte en bloedhete Gaza is vrijwel in duister gehuld; schoon drinkwater is er amper te krijgen en rioolwater wordt ongezuiverd in zee geloosd of spoelt door de straten. Zie: www.rightsforum.org/nieuws.

Nederlandse dadels uit Israëlische nederzettingen

‘Made in Holland’ is het nieuwe ‘Made in Israël’. Onder beide begrippen, en nog vele andere, gaan producten schuil uit Israëls illegale nederzettingen in bezet Palestina. Massale actie en beter beleid moeten in 2017 een eind maken aan deze eindeloos gedoogde praktijken.



De Nederlandse organisatie DocP riep in februari 2017 supermarktketen Dirk in een [open brief](#) op tot eerlijke etikettering van zijn producten. Aanleiding vormde de door Dirk verkochte Medjoul-dadels van het merk *Bomaja*, die volgens de op de verpakking gedrukte [streepjescode](#) afkomstig zouden zijn uit Nederland.

Door de dadels te verkopen onder een Nederlandse streepjescode, met weglating van een leesbare herkomstaanduiding, verhuult Dirk de werkelijke herkomst. De consument heeft daardoor geen idee dat zijn aankopen

afkomstig zijn uit de illegale Israëlische nederzettingen en dat zijn huishoudgeld ten goede komt aan de bezettings-industrie.

Meer informatie over producten van gestolen grond: www.docp.nl . Zie ook: www.rightsforum.org/nieuws .

Kolonisering / CBS Israël constateert enorme toename huizenbouw in illegale nederzettingen

Israël bouwt onverdroten door aan zijn koloniale imperium op de bezette Westelijke Jordaanoever. Afgelopen jaar zijn 70 procent méér nieuwe woningen voor Israëlische kolonisten gebouwd dan in het jaar ervoor. En vandaag werd de bouw gestart van een splinternieuwe nederzetting, de eerste in 25 jaar.

Waar blijven de internationale sancties?



Uit cijfers van het Israëlische Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat Israël tussen 1 april 2016 en 1 april 2017 2.758 woningen voor Israëlische kolonisten in de steigers heeft gezet. Dat is een toename van 70 procent in vergelijking met het jaar ervoor, en een scherpe tegenstelling met de situatie in Israël: daar vertoonden de cijfers juist een daling. Dat meldt de Israëlische krant [Haaretz](#).

De cijfers hebben betrekking op de illegale Israëlische kolonies (‘nederzettingen’) op de bezette Westelijke Jordaanoever.

De snelle groei van de illegale nederzettingen in bezet Oost-Jeruzalem, die voor de 320 duizend Palestijnen in het stadsdeel betekent dat zij na vijftig jaar Israëlische bezetting nog altijd ‘[gevangenen in hun eigen stad](#)’ zijn, is er niet in opgenomen.

De Israëlische vredesorganisaties Peace Now, die de bouw van woningen voor kolonisten in bezet Palestijns gebied zorgvuldig documenteert, leverde [scherpe kritiek](#) op de toename:

Zie ook: <http://peacenow.org.il> en www.rightsforum.org .

OCHA en de laatste berichten

Het clandestien ontruimen en afbreken van Palestijnse huizen, het rooien van boomgaarden, het inperken van vrijheden, het afsnijden van de watervoorziening in de bezette gebieden gaat, ondanks internationale kritiek, gewoon door. **OCHA**, een bureau van de Verenigde Naties rapporteert daar regelmatig over. Zie daarom ook www.unocha.org .



Wave of prayer; een 'golf van gebed'²

Ons gebed wordt gevraagd voor het volgende:

******De regering van Israël heeft onlangs groen licht gegeven voor het verder bouwen in illegale nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Het gaat om 3000 woningen, waarvan de bouw onmiddellijk gestart kan worden.

Gebed

Eeuwige, Schepper van hemel en aarde, de Israëlische regering gaat maar door om op illegale wijze, land dat aan Palestijnen toebehoort, in te nemen. Wij bidden U dat de Internationale Gemeenschap de moed zal hebben om Israël te wijzen op de naleving van de UN resoluties.

Wij bidden ook dat de ogen van de onderdrukkers geopend zullen worden opdat zij geconfronteerd worden met hun medemensen, mensen zoals zij. Dat zij om deze reden stoppen met het bouwen van deze nederzettingen die zoveel leed veroorzaken.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Israël sloopt Nederlands ontwikkelingsproject

Israëlische bezettingstroepen hebben op de Westelijke Jordaanoever een Nederlands ontwikkelingsproject in een Palestijns dorp gesloopt. Zij namen onder andere 96 zonnepanelen in beslag en vernielden de bijbehorende apparatuur waarmee het dorp van stroom werd voorzien. Nederland bekostigde het project met zo'n half miljoen euro.

Het gaat om een project in het dorp **Jubbah al-Dhib**, melden **het AD** en de Palestijns-Israëlische organisatie **Comet-ME**, die het project realiseerde. Afgelopen woensdag haalden Israëlische militairen de bijna honderd zonnepanelen en een deel van de bijbehorende apparatuur weg en vernielden de overige apparatuur. Dat gebeurde 'met de overduidelijke bedoeling het toekomstig functioneren van het project onmogelijk te maken', aldus Comet-ME. De organisatie schat de inkoopwaarde van de meegenomen apparatuur op 40 duizend euro.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde woedend, schrijft **het AD**. Woordvoerder Chris Bakker stelde tegenover de krant: *Wij hebben direct ernstig geprotesteerd bij de Israëlische autoriteiten en aangedrongen op teruggave van de goederen. We bekijken momenteel de precieze schade en welke volgende stappen genomen kunnen worden.*

De Israëlische militaire autoriteiten lieten de krant weten dat het Palestijnse dorp een verbod is opgelegd om opnieuw zonnepanelen te installeren, en dat het Nederlandse project 'illegaal' was: er zou geen vergunning voor de installatie van de panelen zijn aangevraagd. Het dorp ligt in het zogeheten C-gebied op de Westelijke Jordaanoever, dat als uitvloeisel van de Oslo-akkoorden tot eind jaren negentig onder 'tijdelijk bestuur' van Israël kwam, maar dat nu twee decennia later nog altijd bestaat. Palestijnen die op hun eigen land een schuurtje willen bouwen of zonnepanelen willen installeren hebben daarvoor toestemming van de bezetter nodig, die in de praktijk echter vrijwel nooit wordt verleend. Daarom nemen Palestijnen en hulporganisaties nauwelijks nog de moeite een vergunning aan te vragen. Elad Orian, oprichter en directeur van Comet-ME, benadrukte tegenover **het AD** dat de zonnepanelen al een half jaar operationeel waren en voor niemand een bedreiging vormden.

Jubbah al-Dhib – al sinds 1988 op zoek naar elektriciteit

Jubbah al-Dhib telt 160 inwoners. In het verleden was het een gemeenschap van herders en boeren,

² Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een 'golf van gebed'. Informatie www.vriendenvansabeelnederland.nl



maar tegenwoordig werken de mannen als dagloners in Israël. Vanwege het gebrek aan faciliteiten in het dorp verhuisde een aantal gezinnen en jongeren in de loop der tijd naar nabijgelegen steden. Om die trend te keren bundelden de vrouwen van het dorp de krachten in een comité dat zich inspande om het dorp van faciliteiten te voorzien.

Bovenaan de wensenlijst stond de aansluiting van het dorp op het elektriciteitsnet. Volgens het rapport [Separate and Unequal](#) van Human Rights Watch dienden de bewoners in 1988 een eerste aanvraag voor aansluiting op het Israëlische elektriciteitsnet in.

Die werd echter geweigerd, net als talloze aanvragen nadien. In 2009 zetten de dorpsbewoners met hulp van de VN een aantal lantaarnpalen in het dorp neer, die op zonne-energie werkten. Die moesten enkele dagen later op last van de Israëlische autoriteiten worden verwijderd. Later installeerden de bewoners enkele generatoren, die het dorp drie uur per dag stroom opleverden maar ook veel overlast gaven en duur en onveilig waren.

Met geld van het Nederlandse ministerie werd het dorp in de loop van 2016 door Comet-ME van zonnepanelen voorzien, waardoor de bewoners 24 uur per dag stroom hadden en de lokale moskee, een kinderdagverblijf en een vijftal winkeltjes en andere ondernemingen konden functioneren. De stroomvoorziening was niet alleen een bron van trots voor de bewoners, maar bovendien een basis om hun kinderen een goede toekomst te bieden, blijkt uit een [beschrijving van het project](#).

Interessante websites

- www.rightsforum.org
- www.openbethlehem.org
- www.tentofnations.org
- www.stop-ttip.nl
- www.vriendenvansabeelnederland.nl
- www.kairos-sabeel.nl
- www.sivmo.nl
- www.planteenolijfboom.nl
- www.nswas.nl
- www.dci-palestine.org
- www.unochaopt.org
- www.tadamun.nl
- www.article1collective.org
- www.eajg.nl



Fosna, Friends of Sabeel North America
A Christian voice for Palestine

Zie ook www.paisrijnmond.nl, de website van de werkgroep. Naast de Nieuwsbrieven staan op deze site actualiteiten, een agenda, verwijzingen naar organisaties en artikelen met achtergrondinformatie over de Palestijnse kwestie.

PAIS. Wie, wat, waar?

PA-IS; Palestina – Israël / vrede. Een werkgroep van kerkelijk betrokken mensen die via informatie-uitwisseling en het ondersteunen van kleinschalige initiatieven in de regio Rijnmond e.o. wil bijdragen aan de totstandkoming van een rechtvaardige vrede voor de Israëliërs en de Palestijnen. Het accent ligt daarbij op de informatievoorziening over de situatie in de Palestijnse gebieden.

Colofon

paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com

<http://nl-nl.facebook.com/pages/PAIS-Rijnmond/204684222896052>

www.paisrijnmond.nl