



Palestina – Israël

Werkgroep Rijnmond e.o.

Nieuwsbrief
Juli 2018

Vooraf

De dramatische beelden van de bloedige confrontaties langs de hekken rond Gaza staan ons nog helder voor ogen. Wanhopige Palestijnen, mannen, vrouwen en kinderen, maken de wereld duidelijk dat de situatie in hun ‘openlucht gevangenis’, niet langer houdbaar is. Afgesloten van de buitenwereld; zowel over land, de lucht, als over zee. Al ruim 10 jaar duurt het embargo op Gaza, waar bijna 2 miljoen Palestijnen gevangen worden gehouden op een gebied van 320 km²; minder dan 2x de oppervlakte van Texel. Met gebrek aan goed drinkwater, medische voorzieningen, energie, werk en onderwijs. Mensonterend, terwijl de wereld de andere kant op kijkt en het geweten sust met de propaganda van Hamas en Israël.

Over de hoofden van de machteloze bevolking heen claimt Hamas dat haar aanhangers een weg naar het grondgebied van de staat Israël zullen forceren, terwijl Israël zegt zich bedreigt te voelen door katapulten, brandende banden en vliegers en een enkele mortiergranaat die minimale schade in de velden achter de hekken aanricht. Daarom meent Israël van achter hekken, prikkeldraad en aarden wallen met scherp op de demonstranten te kunnen schieten. En dat met minutie die internationaal verboden is. Vele tientallen Palestijnse doden en honderden gewonden, waaronder jonge kinderen, tot gevolg.

‘Waar staat U?’

Waar staan wij als Nederlanders die de mond vol hebben van mensenrechten? Waar is onze regering en parlement? En welke zijn de Nederlandse bedrijven die nog steeds profiteren van de bezetting en de nederzettingenpolitiek?

Daarom in deze Nieuwsbrief weer veel korte berichten en meldingen die in Nederland meestal niet de krant halen. Verder komen we nog even terug op het Themanummer van onze Nieuwsbrief, gericht op de kerkelijke achterban, en dat nu ook in gedrukte vorm beschikbaar is. Ook weer veel ‘links’ naar websites waar u over andere onderwerpen meer informatie kunt vinden. En dit alles met het doel – ook al is het maar bescheiden – bij te dragen aan het tegengaan van onrecht en de onderdrukking van de Palestijnen. Want vrede voor de Palestijnen is immers ook vrede voor de bevolking van Israël. Dat is de inzet van de PAIS werkgroep¹.

In dit nummer o.m.:

- ABP belegt in Israëlische banken die mensenrechten schenden
- VN: Kinderen in Gaza in de knel
- Solidariteits- en Ontmoetingsreis Israël / Palestina, 18 - 28 oktober 2018
- Géén EBS-kolonistenbus in de Haaglandenstreek! **Reageer vóór 11 juli!**
- Themanummer ‘Christenen voor vrede in Palestina’ als drukwerk beschikbaar
- VN veroordeelt geweld Gaza; Nederland zwijgt!
- Dreigende ontruiming en sloop bedoeïenendorp Khan al-Ahmar

¹ PA-IS; Palestina – Israël / vrede. Een werkgroep van kerkelijk betrokken mensen die via informatie-uitwisseling en het ondersteunen van kleinschalige initiatieven in de regio Rijnmond e.o. wil bijdragen aan bereiken van een rechtvaardige vrede voor de Israëliërs en de Palestijnen. Het accent ligt daarbij op de informatievoorziening over de situatie in de Palestijnse gebieden.



meldt:

Het ABP belegt Nederlands pensioengeld in Israëlische banken die de mensenrechten schenden.

Israëlische banken spelen een [centrale rol](#) in de illegale Israëlische kolonisering van de Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Daardoor zijn zij betrokken bij ernstige schendingen van de mensenrechten.

Wereldwijd verbraken bedrijven en instellingen daarom hun relaties met die banken. Ook in Nederland: al in 2014 beëindigden pensioenorganisaties PGGM en PFZW hun beleggingen in vijf Israëlische banken.

Het ABP liet dat na: het pensioenfonds belegt [nog altijd](#) 76 miljoen euro in Israëlische banken. Dat moet stoppen. Pensioengeld van miljoenen Nederlanders mag niet worden geïnvesteerd in illegale kolonisering en schendingen van de mensenrechten.

Help mee. Roep het ABP op zijn beleggingen te beëindigen. Teken de petitie.

[Teken de petitie](#)

Behalve het tekenen van de petitie kun je het ABP ook per brief laten weten hoe je over hun beleggingspolitiek denkt. Wij hebben een [voorbeeldbrief](#) gemaakt, maar je kunt natuurlijk ook je eigen woorden kiezen om je verontwaardiging te laten blijken.

Israëlische banken als motor van de bezetting

De afgelopen weken publiceerden we [uitgebreid](#) over de rol van die banken bij de Israëlische kolonisering van de Palestijnse Jordaanoever. We deden dit onder andere op basis van een gedetailleerd rapport van Human Rights Watch



Uit het rapport blijkt dat banken nauw betrokken zijn bij bouwprojecten in bezet gebied. De kolonisering heeft dramatische gevolgen voor de lokale Palestijnse bevolking. Die verliest niet alleen delen van haar land, maar kan de resterende delen vrijwel niet meer bereiken. De op hun land gebouwde kolonies zijn voor de Palestijnen verboden terrein; voor de woningen komen zij niet in aanmerking.



Wegversperring bij de illegale Israëlische kolonie Dolev. Alleen joods-Israëlische kolonisten hebben toegang tot het gebied. Palestijnen worden door dergelijke versperringen afgesneden van het weggennet, omringende dorpen en hun akkers.

Kinderen in Gaza in de knel

Het duurt nu al 10 jaar dat Israël Gaza beleegert en de Gazastrook via land, de lucht en de zee in een wurggreep houdt. De kinderen van Gaza betalen een hoge prijs door een gebrek aan drinkwater, door de uitreisbeperkingen, zelfs als zij ernstig ziek zijn; door de restricties die Israël oplegt om bouw materiaal in te voeren om de gebombardeerde en geruïneerde huizen weer op te bouwen, of om gas en olie te importeren om ziekenhuizen en andere belangrijke voorzieningen te laten functioneren.

Israëlische militairen verhinderen Palestijnse vissers om verder dan enkele mijlen met hun bootje de zee op te gaan om te vissen. Boeren lopen gevaar om te worden neergeschoten als zij hun land willen bebouwen dat grenst aan de afscheiding met Israël.

Door deze blokkade weet de helft van de bevolking niet of zij de volgende dag te eten zullen hebben. De blokkade van Gaza is een collectieve straf die de kinderen hard treft.

In juli 2017 [rapporteerde](#) de Verenigde Naties dat Gaza onleefbaar is geworden.

Samen met Defense for Children International Palestine vraagt Tadamun aan het Internationale Strafhof in Den Haag om deze zaak te onderzoeken en om de verantwoordelijke autoriteiten aansprakelijk te stellen.

Doe mee met Tadamun (www.tadamun.nl) en Defense for Children International Palestine.



Solidariteits- en Ontmoetingsreis Israël / Palestina, 18 - 28 oktober 2018

Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto "Wij weigeren vijanden te zijn".



Graag willen we jullie er op wijzen dat je je nog tot 31 juli 2018 kunt aanmelden voor de Solidariteits- en Ontmoetingsreis naar Israël & Palestina van 18 - 28 oktober 2018.

→ Er zijn nog enkele plekken beschikbaar.

Wil je je verdiepen in de impact van de politieke situatie op het dagelijkse leven van mensen in zowel Galilea, de Westbank als Jeruzalem? Sta je open voor ontmoetingen met moslims, joden en christenen? Wil je luisteren naar vertegenwoordigers van vredes- en mensenrechtenorganisaties; zowel joodse Israëliërs als Palestijnen? Wil je een dag je handen uit de mouwen steken bij Tent of Nations? Of ken je iemand die dit alles graag zou willen?

Van harte welkom bij deze indrukwekkende reis, die opnieuw georganiseerd en begeleid wordt door Meta Floor. Zij heeft jaren in Jeruzalem gewoond, en heeft een breed netwerk van zowel Israëlische als Palestijnse partners.

[Klik hier voor meer informatie en het voorlopige programma](#)

Laat het vooral weten als je vragen of opmerkingen hebt.

meldt:

VN veroordeelt geweld Gaza, Nederland zwijgt

Waar Den Haag onoverkomelijke moeite mee heeft, was vorige week voor 120 landen [geen probleem](#): In de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) spraken ze hun steun uit voor een resolutie die van Israël eist dat er een eind komt aan 'het gebruik van excessief, buitenproportioneel en willekeurig geweld van Israëlische militairen tegen Palestijnse burgers'.

Verder moet VN-baas António Guterres binnen zestig dagen met voorstellen komen ter bescherming van 'de Palestijnse burgerbevolking onder Israëlische bezetting', en gerichte aanbevelingen doen voor een 'internationaal beschermingsmechanisme'

→ Elf EU-landen, waaronder Frankrijk, stemden voor de resolutie maar Nederland hoorde tot de groep Europese landen die zich van stemming onthield. Als het om Israël/Palestina gaat maakt de EU helaas een verdeelde en [machteloze](#) indruk

18 juni 2018:

Dreigende sloop en ontruiming van het dorp Khan al-Ahmar

Aron Grunberg, Marlene Dumas, Dries van Agt, Liesbeth Zegveld en nog een aantal andere BN'ers behoren tot driehonderd internationale prominenten die zich vorige week in de Israëlische krant Haaretz uitspraken tegen de dreigende ontruiming van Palestijnse dorpen op de Westoever. Deportatie is een oorlogsmisdaad, is de boodschap.



Het protest spitst zich toe op de dreigende sloop en ontruiming van het dorp Khan al-Ahmar, dat wordt bewoond door ruim 170 bedoeïenen van de Jahalin-gemeenschap. Het dorp ligt op korte afstand van Oost-Jeruzalem in het gebied dat bekend staat als East One (E1)

Khan al-Ahmar moet nu verdwijnen omdat Israël de naastgelegen illegale kolonie (nederzetting) **Ma'ale Adumim** wil uitbreiden. Die kolonie – een stad met een oppervlakte van circa vijftig vierkante kilometer en zo'n 40 duizend

inwoners, gesticht in 1979 – geldt als symbool van het koloniale apartheidsregime dat Israël op de Westelijke Jordaanoever heeft geïnstalleerd. Hoewel Ma'ale Adumim is gebouwd op Palestijns grondgebied zijn alleen Israëlische joden er welkom als bewoner.



Het Joods-Palestijns conflict: kijken door een religieuze bril of vanuit internationaal recht?

Anna Krijger is journalist en arabist en woonde zo'n drie jaar in Israël als correspondent. In haar boek [Hipsters, baarden, martelaren](#) gaat zij op zoek naar kleine persoonlijke verhalen die samen een rijk en genuanceerd beeld geven van het hedendaagse Israël en de Palestijnse gebieden. Ze ontmoet een homoseksuele Palestijn in Tel Aviv, een atheïst in de Gazastrook, een koloniste met een wijnmakerij op de Westelijke Jordaanoever en tal van andere joden, moslims en christenen die allemaal hun eigen visie hebben op het conflict en de bezetting.

Anna Krijger wisselt de beschrijvingen van grote actuele gebeurtenissen, zoals de nasleep van de Gaza-oorlog van 2014 en de golf van aanslagen in Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever, af met persoonlijke anekdotes. Hoe is het om als journalist en vrouw in het Midden-Oosten te leven? Hoe ervaar je het meest omstreden conflict ter wereld als betrokken buitenstaander?

Geen EBS-kolonistenbus in de Haaglandenstreek!

Momenteel vindt er in de Haaglandenstreek een aanbestedingsronde plaats voor het openbaar busvervoer in een concessie voor de periode van 25 augustus 2019 tot 14 december 2030. Naar verwachting wordt op **11 juli** aanstaande in Rotterdam de winnaar van deze concessie bekendgemaakt. Naast Connexxion en Keolis neemt ook EBS, dat geheel in handen is van het Israëlische busbedrijf Egged, aan deze aanbestedingsronde deel. Een eventuele gunning van de concessie aan EBS zou volkomen in strijd zijn met de beginselen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Egged levert immers een belangrijke bijdrage aan de schending van de mensenrechten van de Palestijnse bevolking op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, waaronder Oost-Jeruzalem.

Doe mee aan deze emailactie en stuur een brief naar de Wethouders Verkeer en Vervoer van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag!

Let op: 3 mailacties onder elkaar dus graag helemaal naar beneden scrollen!

Er zijn 24 wethouders Verkeer en Vervoer in de regio en met elke mailknop hieronder mailt u naar 8 van hen.

[Mail nu!](#)



www.docP.nl



Hebron Freedom Fund
Working for Peace and Justice

About Working for Peace and Justice Hebron Freedom Fund

Working for Peace and Justice Hebron Freedom Fund supports Palestinian nonviolence and resilience in the most heavily occupied city in the West Bank. We advocate for a just and peaceful solution based on principles of international law and human rights and support Palestinian communities living under the most difficult circumstances of Israel's occupation.



Een deel van het centrum van Hebron is bezet door een kleine groep kolonisten, die de Palestijnse bewoners en ondernemers uit het gebied hebben verdreven. Het Hebron Freedom Fund probeert op vreedzame wijze daarin verandering te brengen, maar vraagt tegelijkertijd aandacht voor dit onrecht.

Lees meer op hun website:

www.hebronfreedomfund.org

Themanummer als drukwerk beschikbaar

Rond het 70 jarig bestaan van de staat Israël en de herdenking van 70 jaar Nakbah, de verdrijving van huis en haard van honderdduizenden Palestijnen, bracht de PAIS werkgroep een themanummer van haar Nieuwsbrief uit. Centraal daarin staat de oproep van de Palestijnse christelijke kerken om hen terzijde te staan in hun streven naar een rechtvaardige vrede; voor Palestijnen en Israëliërs. Vanuit de Nederlandse kerken is niet of nauwelijks op die oproep gereageerd. Verschillende geloofsvisies als het gaat om Israël, de schaamte over wat de joden in de recente geschiedenis is aangedaan en onwetendheid omtrent hetgeen in de bezette Palestijnse gebieden gaande is, zijn hiervoor mogelijke oorzaken.

Toch vragen wij U, maar in het bijzonder onze christelijke achterban, om samen met ons dichterbij de mensen in Palestina te komen staan en na te denken over wat wij voor hen kunnen betekenen.

Als christenen geloven we dat Gods plan om van deze wereld een leefbare plek te maken, begonnen is met de roeping van het joodse volk. De roeping om een samenleving te maken waar voor iedereen een plek is en waar de hoofdstad Jerusalem zal heten: **...stad van vrede.**



Vooraf

De Palestina – Israël (PAIS) werkgroep¹ komt met deze 'Special' van de Nieuwsbrief omdat het inmiddels 70 jaar geleden (1948) is dat de staat Israël werd uitgeroepen. Voor de één is dat reden tot feest: Exodus; weg uit eeuwen van onderdrukking en vervolging, op weg naar een eigen thuis. Voor de ander is het: Nakbah (ramp) en de gedachtenis aan 70 jaar onderdrukking, verdrijving van huis en haard en dagelijkse verliezer zijn in een ongelijke strijd.

Wij roepen op tot een grotere betrokkenheid bij de mensen in dit deel van de wereld. Dat doen we met dit themanummer van onze Nieuwsbrief, dat met name de relatie wil tonen tussen ons, christelijke Europeanen, en de mensen in Palestina. We geven daartoe de standpunten weer van de Protestantse Kerk Nederland, van de Rooms Katholieke Kerk en die van de Palestijnse christelijke kerken. Van deze laatste is er een dringende vraag om hulp. Uiteraard zijn er ook de joodse en islamitische zienswijzen, maar die laten wij in dit verband buiten beschouwing.

Wij realiseren ons dat het een zeer ingewikkelde zaak is, maar wij schamen ons ernstig dat we zo weinig betrokkenheid met de situatie in Palestina aan de dag leggen. 'Waar waren wij in die 70 jaren?' en 'Waar willen we nu staan, nu we zien dat de verhouding tussen Israël en het Palestijnse volk uitzichtloos lijkt dan ooit?'. Naast de genoemde standpunten van de kerken, is er een theologische onderbouwing opgenomen van wat wij, met de Bijbel in onze handen, menen dat menselijke omgang en vrede inhoudt.

We vragen u met ons dichterbij de mensen in Palestina te komen staan en na te denken over wat wij voor hen kunnen betekenen. Dit wordt nog eens explicieter gevraagd door de Palestijnse kerken met hun Kairos-document van december 2009.

Als christenen geloven we dat Gods plan om van deze wereld een leefbare plek te maken, begonnen is met de roeping van het joodse volk. De roeping om een samenleving te maken waar voor iedereen een plek is en waar de hoofdstad Jerusalem zal heten: ... stad van vrede.

Met alle schuld die we met ons eeuwenlange antisemitisme op ons hebben geladen, willen we nog eens **dringend vragen** na te denken over onze verhouding tot het joodse volk en de staat Israël. Daarbij willen we ons laten leiden door wat we van de jood Jezus van Nazareth hebben geleerd.

Index

1. Oproep Palestijnse kerken met het Kairos-document
2. Roepingen van de Protestantse Kerk in Nederland
3. De Rooms Katholieke Kerk – Verklaring van het Cairo-overleg 20 augustus 2014
4. Theologische visies – Bijbelse woorden in het heden
5. Slotwoord en perspectief

PA-IS; Palestina – Israël / vrede. Een werkgroep van kerkelijk betrokken mensen die via informatie-uitwisseling en het ondersteunen van kleinschalige initiatieven in de regio Rijnmond e.o. wil bijdragen aan bereiken van een rechtvaardige vrede voor de Israëliërs en de Palestijnen. Het accent ligt daarbij op de informatievoorziening over de situatie in de Palestijnse gebieden.

Met alle schuld die we met ons eeuwenlange antisemitisme op ons hebben geladen, vragen we de lezer **indringend** na te denken over onze verhouding tot het joodse volk, de staat Israël en de bezetting van de Palestijnse gebieden.

Voor hoe daarmee vervolgens om te gaan hebben wij geen kant en klare oplossing, maar zoeken we het vooral in de bewustwording van meer mensen. Door meer mensen tot inzicht te brengen hopen wij de voortrekkers in de samenleving te stimuleren om hun invloed uit te oefenen in kerk, politiek of anderszins.

→ **De PAIS-werkgroep** wil daartoe samen met u zoeken naar de vorm en de informatie via sprekers of films die het meest passend zijn. Er zijn meerdere organisaties die zich inzetten en veel kennis hebben. Zie hiervoor onderstaande verwijzingen naar de websites van organisaties en instellingen. Maar u kunt ook contact opnemen met de werkgroep via paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com.

Wenst u het themanummer in gedrukte vorm gratis te ontvangen, of denkt u meerdere exemplaren daarvan te kunnen verspreiden (bijvoorbeeld via een leestafel of documentatierrek) of beschikbaar te hebben in bijeenkomsten, mail ons dan via genoemd mailadres.

→ **Gedrukte exemplaren (gratis) opvragen via paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com** ←

Organisaties die zich inzetten voor de vrede in Israël en Palestina.

- www.rightsforum.org
- www.sivmo.nl
- www.tentofnations.org
- www.nswas.nl
- www.yashebron.org
- www.dci-palestine.org
- www.vriendenvansabeelnederland.nl
- www.tadamun.nl
- www.kairos-sabeel.nl
- www.planteenolijfboom.nl
- www.unochaopt.org
- www.jewishvoiceforpeace.org
- www.breakingthesilence.org.il



- www.cpt-nl.org
- www.tadamun.nl
- www.palestinasolidariteit.be
- www.docP.nl

Een *Ander* Joods Geluid

vóór Israël en Palestina, tegen bezetting en geweld

www.eaijg.nl

Zie ook www.paisrijnmond.nl, de website van de werkgroep. Naast de **Nieuwsbrieven** staan op deze site actualiteiten, een agenda, verwijzingen naar organisaties en artikelen met achtergrondinformatie over de Palestijnse kwestie. **De Nieuwsbrief ontvangen?** Meldt u aan: paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com.

PAIS steunen? Wilt u het werk van de PAIS werkgroep steunen, maak dan uw bijdrage over op bankrekening NL 17 INGB 0005 45 0726 t.n.v. DC Pauluskerk, met vermelding PAIS.

Colofon

paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com

www.paisrijnmond.nl

<http://nl-nl.facebook.com/pages/PAIS-Rijnmond/204684222896052>