



Palestina – Israël

Werkgroep Rijnmond e.o.

Nieuwsbrief
October 2018

De schaamte voorbij!

Maakte de regering van premier Netanyahu tot voorkort nog kleine stapjes bij de voortgaande annexatie van de bezette gebieden op de Westbank en het inperken van de woon- en leefomstandigheden van de Palestijnse bewoners, in de schaduw van president Trump heeft hij alle terughoudendheid achter zich gelaten. Na de erkenning door Trump van Jeruzalem als hoofdstad van de staat Israël, het schrappen van de Amerikaanse financiële bijdrage aan het vluchtelingenwerk van de VN onder Palestijnen en het nieuwe bondgenootschap met de Russen, trekt Netanyahu alle registers open. Met wetgeving die van Israël een etnisch joodse staat maakt en niet-joden tot tweederangs burgers. Groen licht voor forse uitbreiding van illegale nederzettingen in Palestijns gebied en de sloop van bedoeïenen dorpen. Het zonder aanzien van doel en betekenis voor Palestijnse dorpelingen vernielen van water- en elektriciteitsvoorzieningen die met buitenlandse hulp, w.o. uit Nederland, is opgezet. Hij voelt zich vrij en beschermd, in de wetenschap dat Europese landen verdeeld zijn en – evenals Nederland – de andere kant op kijken; en niets doen!

‘Waar staat U?’

Waar staan wij als Nederlanders die de mond vol hebben van mensenrechten? Waar is onze regering en parlement? En welke zijn de Nederlandse bedrijven die nog steeds profiteren van de bezetting en de nederzettingenpolitiek? Of weet u eigenlijk niet goed wat er in de bezette gebieden en in Gaza gebeurt? Lees dan in ieder geval verder en bedenk dat wat er in Palestina gaande is in strijd is met het internationale recht.

De PAIS werkgroep¹ probeert gevolg te geven aan de oproep van Palestijnse christenen in het Kairos document: Kom, Zie en Vertel! Verdiep u als Westerse christenen in wat er onder de bezetting door de staat Israël in de bezette gebieden gaande is en vertel de wereld over het onrecht dat ons volk wordt aangedaan.

Verschuil u niet achter de PKN ‘.. onopgeefbare verbondenheid met het volk (!) Israël’ en wees niet medeplichtig aan de onderdrukking van het Palestijnse volk door de staat (!) Israël. De bijzondere verbondenheid van christenen met het joodse volk is onmiskenbaar, maar rechtvaardigt niet het onrecht in de bezette gebieden.

In dit nummer o.m.:

- **onderzoek Internationaal Strafhof gevraagd**
- **Europees Parlement maant Israël om voorgenomen sloop Khan al-Ahmar**
- **Israël weigert vergoeding voor vernield Nederlands hulpproject**
- **Amerikaanse kerk komt op voor Palestijnen**

¹ PA-IS; Palestina – Israël / vrede. Een werkgroep van kerkelijk betrokken mensen die via informatie-uitwisseling en het ondersteunen van kleinschalige initiatieven in de regio Rijnmond e.o. wil bijdragen aan bereiken van een rechtvaardige vrede voor de Israëliërs en de Palestijnen. Het accent ligt daarbij op de informatievoorziening over de situatie in de Palestijnse gebieden.

Klemmend beroep 25 organisaties op Internationaal Strafhof: stel onderzoek in naar situatie in Palestina

The Rights Forum en 24 andere organisaties dringen er in een open brief bij het Strafhof op aan een onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden niet langer uit te stellen. Israël gaat in bezet gebied al 51 jaar straffeloos zijn gang en de situatie van de Palestijnen verslechtert met de dag.

De open brief, gericht aan hoofdaanklaagster Fatou Bensouda van het Internationaal Strafhof (ICC), is ondertekend door 25 (coalities van) organisaties uit verschillende landen. Zij signaleren dat het Strafhof inmiddels bijna vier jaar bezig is met een [verkennd onderzoek](#) naar 'de situatie in Palestina', en beklemtonen dat een officieel onderzoek geen verder uitstel verdraagt. In het vooronderzoek beoordeelt het hof of wordt voldaan aan de criteria voor het instellen van zo'n officieel onderzoek.

In hun brief, die hieronder te lezen is, onderstrepen de organisaties de straffeloosheid waarmee Israël op de bezette Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem en Gaza zijn gang blijft gaan. Meer dan 550 Palestijnen zijn gedood sinds het verkennend onderzoek begon, vele duizenden zijn gewond geraakt. Daarnaast heeft Israël het tempo van de illegale kolonisering van de Westoever en Oost-Jeruzalem opgeschroefd, en staan 45 bedoeïenendorpen – [Khan al-Ahmar](#) voorop – op de nominatie door Israël te worden ontruimd en gesloopt. In de Gazastrook nadert het moment waarop de strook volgens [een VN-rapport](#) onleefbaar is.

Er bestaat ter plaatse geen autoriteit die in staat of van zins is plegers van mogelijke oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid ter verantwoording te roepen, benadrukken de organisaties. Straffeloosheid is de norm waar het Israëls politiek betreft.

Juist aan die straffeloosheid zou met de oprichting van het Strafhof een eind worden gemaakt, stellen de organisaties onder verwijzing naar het oprichtingsstatuut, het Statuut van Rome. Het is de allerhoogste tijd dat ook de Palestijnen de bescherming krijgen waarop zij recht hebben.



illegale joodse nederzetting



Palestijnse bewoners moeten wijken voor uitbreiding van een joodse nederzetting.



Amerikaanse kerk komt op voor Palestijnen

www.rightsforum.org

De Amerikaanse Presbyteriaanse Kerk, met meer dan anderhalf miljoen leden, nam onlangs [tien resoluties aan](#) waarmee zij – in haar eigen woorden – haar ‘inzet voor vrede en rechtvaardigheid in Israël/Palestina verdiept en verbreedt’.

De kerk neemt krachtig stelling tegen het veelvormige onrecht waarvan Palestijnen het slachtoffer zijn. Ze spreekt zich uit tegen de illegale Israëliëse annexatie van Jeruzalem, de bouw van illegale nederzettingen, de discriminatie van Palestijnen in Israël en het geweld tegen demonstranten in Gaza, en roept de Amerikaanse regering op zich actief in te zetten voor gelijkheid van Israëliërs en Palestijnen in Israël.

De kerk geeft hiermee expliciet gehoor aan de dringende oproep tot solidariteit die Palestijnse christenen een jaar geleden verzonden naar kerken wereldwijd.

De opstelling van de Amerikaanse Presbyterianen contrasteert nogal met die van de Nederlandse kerken. Ruim een jaar geleden is die oproep van de Palestijnse christenen door Rights Forum e.a. aan de Protestantse Kerk in Nederland voorgelegd; maar zonder reactie.

→ *Ook de PAIS werkgroep geeft niet op en zal aan de kerkdeuren blijven kloppen.*

www.eajg.nl



41 Joodse organisaties zeggen: BDS is geen antisemitisme!

EAJG is een van de Joodse organisaties die in juli 2018 een open brief ondertekenden, waarin zij afstand nemen van het idee dat kritiek op Israël en antisemitisme direct met elkaar in verband te brengen zijn. Integendeel, het zijn 2 verschillende zaken en het is belangrijker dan ooit het verschil te benoemen.

In een reactie op de discussie in Groot-Brittannië over de antisemitisme-definitie van de International Holocaust Remembrance Alliance nam **Jewish Voice for Peace** het initiatief voor een tekst voor een stevige open brief. Na onderling overleg kwam daar een statement uit voort dat wereldwijd door vrijwel alle kritische Joodse organisaties is onderschreven.

Op dinsdag 17 juli werd onze gezamenlijke verklaring gepubliceerd. In de VS en in het VK was er veel mediabelangstelling voor. [Lees hier de tekst, met alle ondertekenaars en de link naar een artikel hierover in The Observer.](#)

Pluspunt is dat organisaties van over de hele wereld die elkaar tot dusver niet kenden, of elkaar nooit goed konden bereiken door taalbarrières, nu dankzij het werk van o.a. Jewish Voice for Peace deel uitmaken van een gezamenlijk mondiaal netwerk.

www.jewishvoiceforpeace.org

Valencia verklaart zich solidair met Palestijnen www.rightsforum.org

Waar de Nederlandse regering en de Tweede Kamer het laten afweten, kunnen gemeenten initiatieven nemen om druk op Israël uit te oefenen. De acties van Spaanse steden kunnen hierin een voorbeeld zijn.

De gemeenteraad van Valencia [sloot zich onlangs aan](#) bij de internationale beweging die Israël door middel van boycots, desinvesteringen en sancties (BDS) wil dwingen het internationaal recht en de rechten van Palestijnen te respecteren.

Zolang Israël de Palestijnse gebieden bezet en koloniseert, zal de derde stad van Spanje geen contracten afsluiten met de Israëlische overheid of met Israëlische bedrijven. Ook Barcelona en de autonome regio Navarra steunen de BDS-beweging.

Een voorbeeld voor Nederlandse gemeenten en provincies? Allicht voelen gemeenten met een kritisch bestuur zich geïnspireerd door het Spaanse voorbeeld.

Extra chirurgen en medische voorraden naar Gaza

Ziekenhuizen en klinieken hebben de grootste moeite om alle gewonden te helpen na het dagelijks treffen tussen Palestijnse demonstranten en de met scherp schietende Israëlische militairen aan de grens van Gaza. Demonstraties die nu al maanden aanhouden en uiting geven aan de wanhoop en de frustratie van de Palestijnse bevolking die hier nu al meer dan 10 jaar op een kleine strook grond opgesloten zit. Bijna 2 miljoen mensen op een gebied zo groot als 2x het eiland Texel, met slechte gezondheidsvoorzieningen, veel kapotte woningen, tekorten aan water en elektriciteit en heel grote werkloosheid. Het Rode Kruis stuurt daarom opnieuw medische specialisten, twee medische teams met chirurgen en extra medische voorraden naar Gaza, waar dagelijks tientallen slachtoffers met schotwonden bij de medische posten en ziekenhuizen binnenkomen. Een aanhoudende en uitzichtloze situatie.

De wereld kijkt toe, de VN veroordeelt het militaire optreden van Israël, maar er verandert niets!

Khan al-Ahmar

Een nieuw bedrijf in het treurspel rond Khan al-Ahmar, het bedoeïenendorp op de bezette Westelijke Jordaanoever dat door Israël met ontruiming en sloop wordt bedreigd. De Israëlische regering heeft een nieuwe locatie voor de bevolking op het oog: een plek bij de illegale Israëlische 'nederzetting' (kolonie) Mitzpeh Yeriho, acht kilometer van hun huidige dorp. Stemt de bevolking van 181 bedoeïenen daarmee in, dan zal zij niet met geweld worden overgebracht naar de eerder door Israël aangewezen locatie, ingeklemd tussen een vuilstortplaats en een autosloperij bij het stadje Abu Dis.

Europees Parlement maant Israël: zie af van ontruiming bedoeïenendorp

In een scherpe resolutie eist het Europees Parlement dat Israël afziet van de ontruiming en sloop van Khan al-Ahmar. Zet Israël door, dan moet de EU 'evenredig' reageren. En iedere lidstaat heeft de plicht de Israëlische kolonisering van bezet gebied effectief te bestrijden. Ook Nederland.



Gewapend met zijn wandelstok verzet een inwoner van Khan al-Ahmar zich tegen het opbreken van de toegangswegen tot het dorp door Israëlische militairen en politiemensen. Ma'an News Agency

Een [resolutie](#) met die oproep werd op 14 september door het Europees parlement aangenomen. Zet Israël desondanks door, dan dient de Europese Unie (EU) met een respons te komen die evenredig is aan de ernst van de Israëlische actie.

Israël weigert gesloopt Nederlands hulpproject te vergoeden

Straffeloos bulldozert Israël keer op keer Nederlandse en Europese hulpprojecten voor de Palestijnse bevolking op de bezette Westelijke Jordaanoever tegen de vlakte.

In de afgelopen drie jaar zijn 326 (!) met Europees geld gefinancierde bouwwerken vernietigd. De schade bedraagt ruim een miljoen euro. Een kleine 40 duizend euro komt voor rekening van de Nederlandse belastingbetaler.

Naar vergoeding van de aangerichte schade kunnen Nederland en de EU fluiten. Dat blijkt uit antwoord op Kamervragen die werden gesteld naar aanleiding van de sloop van een Nederlands hulpproject in het Palestijnse dorpje Al-Mirkaz.



Een van de door Israël vernielde watertanks

Nederland financierde in het dorp een project dat de bewoners van schoon drinkwater voorzag. Het bestond uit drie grote watertanks waarin regenwater werd opgevangen en gefilterd, en een systeem dat het water naar de huizen pompte.

www.rightsforum.org

Op 2 mei vielen Israëlische bezettingstroepen het dorp binnen en vernielden de watertanks, filters en pompen. De zonnepanelen die het dorp van stroom voorzagen werden meegenomen.

En dat was nog niet alles. De militairen gingen ook langs in drie naburige dorpen. Daar maakten de troepen nog een aantal zonnepanelen buit en vernietigden zes woningen, een opslagplaats en zes omheiningen waarbinnen de dorpsbewoners hun vee hielden. Zeker 35 Palestijnen werden dakloos, w.o. 14 kinderen.

The Rights Forum

<https://rightsforum.org>

The Rights Forum is een kenniscentrum op het gebied van de kwestie-Palestina/Israël en zet zich in voor een rechtvaardig en duurzaam Nederlands en Europees beleid ten aanzien van de kwestie-Palestina/Israël. Alleen als dat beleid gebaseerd is op respect voor het internationaal recht en mensenrechten, wordt effectief bijgedragen aan vrede tussen Israëli's en Palestijnen. De internationale gemeenschap heeft tot dusver nagelaten de noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor een rechtvaardige vrede. The Rights Forum stelt zich ten doel daar verandering in te brengen.

[Waardeert u ons journalistieke werk? Help ons dat voort te zetten](#)



Stichting Tadamun

Werken aan Palestijnse kinderrechten

Samen met de Palestijnse en Nederlandse afdelingen en het internationale secretariaat van Defence for Children International en andere partners werkt Tadamun voor een veilige en gelijkwaardige toekomst voor Palestijnse kinderen.

Tadamun is Arabisch voor solidariteit.
Wij zijn solidair met de Arabische kinderen en wij werken voor hun rechten.

Palestijnse kinderen zijn de dupe van een conflict waar zij geen verantwoordelijkheid voor dragen. Tadamun onderzoekt hoe wij nog beter op kunnen komen voor deze kinderen en, in nauw contact met Defense for Children International (DCI) Palestine, onze solidariteit vorm kunnen geven.

www.tadamun.nl



***Wave of prayer; een 'golf van gebed'*²**

Ons gebed wordt gevraagd voor het volgende:

** Eind juni 2018 zaten er 273 Palestijnse kinderen in Israëliëse gevangenissen, waaronder een aantal in gevangenissen van het leger. Meestal hebben deze kinderen niet meer gedaan dan met stenen gooien of soldaten uitschelden. Israël beschouwt deze kinderen als misdadigers en houdt ze vaak langdurig vast, zonder dat hun ouders er bij mogen.

Gebed: Jezus zei "Laat de kinderen tot mij komen". Wij bidden dat deze kinderen hulp mogen krijgen om deze vreselijke ervaringen te boven te komen, en dat zij spoedig weer bij hun familie terug mogen komen. Heer erbarm U!

** De Israëliëse regering gaat door met het van hun land verdrijven van bewoners, het vernielen van huizen en, zoals nu met het bedoeïenendorp Al Kahn al-Ahmar, het slopen van dorpen ten behoeve van de bouw van nieuwe joodse nederzettingen.

Gebed: Heer, verhoor ons als wij denken aan hen die lijden onder de bezetting, het bouwen van nederzettingen en de inname van land in Palestina. Wij bidden voor de Palestijnse families die hun huis moeten verlaten. We bidden voor joodse inwoners van de nederzettingen; open hun ogen en stel hen in staat om in vrede met hun burens te leven. Ook bidden wij voor de Palestijnen en Israëliërs die werken aan het beëindigen van onrechte en onderdrukking, en breng ons vrede.

Heer erbarm U.

² Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een 'golf van gebed'. Informatie www.vriendenvansabeelnederland.nl

Een gebed bij de generale synode van de PKN

Het moderamen van de Protestantse Kerk sprak bij de generale synode op 20 april dit jaar een gebed uit ter gelegenheid van 70 jaar staat Israël: 'Wij weten ons geroepen tot onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Tegelijk beseffen we dat onze Palestijnse broeders en zusters zuchten onder wat er is gebeurd en nog gebeurt. Helpt U de bewoners van het Heilige Land te komen tot vrede die recht doet aan allen. Help ons als kerken om hen daarin te steunen.' Een mooi gebed, maar ook wel het minste wat je kunt zeggen. **Doen is een volgende stap!**

Themanummer als drukwerk beschikbaar – gratis!

De PAIS werkgroep heeft een themanummer van haar Nieuwsbrief samen gesteld. Centraal daarin staat de oproep van de Palestijnse christelijke kerken om hen terzijde te staan in hun streven naar een rechtvaardige vrede; voor Palestijnen en Israëliërs.

Vanuit de Nederlandse kerken is niet of nauwelijks op die oproep gereageerd. Verschillende geloofsvisies als het gaat om Israël, de schaamte over wat de joden in de recente geschiedenis is aangedaan en onwetendheid omtrent hetgeen in de bezette Palestijnse gebieden gaande is, zijn hiervoor mogelijke oorzaken.

➔ Toch vragen wij U, maar in het bijzonder onze christelijke achterban, om samen met ons dicht bij de mensen in Palestina te komen staan en na te denken over wat wij voor hen kunnen betekenen. Als christenen geloven we dat Gods plan om van deze wereld een leefbare plek te maken, begonnen is met de roeping van het joodse volk. De roeping om een samenleving te maken waar voor iedereen een plek is en waar de hoofdstad Jerusalem, zal heten:

Jerusalem, ...stad van vrede.

Met alle schuld die we met ons eeuwenlange antisemitisme op ons hebben geladen, vragen we de lezer **indringend** na te denken over onze verhouding tot het joodse volk, de staat Israël en de bezetting van de Palestijnse gebieden.

Voor hoe daarmee vervolgens om te gaan hebben wij geen kant en klare oplossing, maar zoeken we het vooral in de bewustwording van meer mensen. Door meer mensen tot inzicht te brengen hopen wij de voortrekkers in de samenleving te stimuleren om hun invloed uit te oefenen in kerk, politiek of anderszins.

➔ De PAIS-werkgroep wil daartoe samen met u zoeken naar de vorm en de informatie via sprekers of films die het meest passend zijn. Er zijn meerdere organisaties die zich inzetten en veel kennis hebben. Zie hiervoor onderstaande verwijzingen naar de websites van organisaties en instellingen. Maar u kunt ook contact opnemen met de werkgroep via paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com. Wenst u het themanummer in gedrukte vorm gratis te ontvangen, of denkt u meerdere exemplaren daarvan te kunnen verspreiden (bijvoorbeeld via een leestafel of documentatierek) of beschikbaar te hebben in bijeenkomsten, mail ons dan via genoemd mailadres.

➔ Gedrukte exemplaren (gratis) opvragen via paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com ←



Vooraf

De Palestina – Israël (PAIS) werkgroep¹ komt met deze 'Special' van de Nieuwsbrief omdat het inmiddels 70 jaar geleden (1948) is dat de staat Israël werd uitgeroepen. Voor de één is dat reden tot feest: Exodus; weg uit eeuwen van onderdrukking en vervolging, op weg naar een eigen thuis. Voor de ander is het: Nakbah (ramp) en de gedachtenis aan 70 jaar onderdrukking, verdrijving van huis en haard en dagelijkse verliezer zijn in een ongelijke strijd.

Wij roepen op tot een grotere betrokkenheid bij de mensen in dit deel van de wereld. Dat doen we met dit themanummer van onze Nieuwsbrief, dat met name de relatie wil tonen tussen ons, christelijke Europeanen, en de mensen in Palestina. We geven daartoe de standpunten weer van de Protestantse Kerk Nederland, van de Rooms Katholieke Kerk en die van de Palestijnse christelijke kerken. Van deze laatste is er een dringende vraag om hulp. Uiteraard zijn er ook de joodse en islamitische zienswijzen, maar die laten wij in dit verband buiten beschouwing.

Wij realiseren ons dat het een zeer ingewikkelde zaak is, maar wij schamen ons ernstig dat we zo weinig betrokkenheid met de situatie in Palestina aan de dag leggen. 'Waar waren wij in die 70 jaren?' en 'Waar willen we nu staan, nu we zien dat de verhouding tussen Israël en het Palestijnse volk uitzichtlozer lijkt dan ooit?'. Naast de genoemde standpunten van de kerken, is er een theologische onderbouwing opgenomen van wat wij, met de Bijbel in onze handen, menen dat menselijke omgang en vrede inhoudt.

We vragen u met ons dicht bij de mensen in Palestina te komen staan en na te denken over wat wij voor hen kunnen betekenen. Dit wordt nog eens explicieter gevraagd door de Palestijnse kerken met hun Kairos-document van december 2009.

Als christenen geloven we dat Gods plan om van deze wereld een leefbare plek te maken, begonnen is met de roeping van het joodse volk. De roeping om een samenleving te maken waar voor iedereen een plek is en waar de hoofdstad Jerusalem zal heten: ... stad van vrede.

Met alle schuld die we met ons eeuwenlange antisemitisme op ons hebben geladen, willen we nog eens **dringend vragen** na te denken over onze verhouding tot het joodse volk en de staat Israël. Daarbij willen we ons laten leiden door wat we van de jood Jezus van Nazareth hebben geleerd.

Index

1. Oproep Palestijnse kerken met het Kairos-document
2. Roepingen van de Protestantse Kerk in Nederland
3. De Rooms Katholieke Kerk – Verklaring van het Cairo-overleg 20 augustus 2014
4. Theologische visies – Bijbelse woorden in het heden
5. Slotwoord en perspectief

PA-IS; Palestina – Israël / vrede. Een werkgroep van kerkelijk betrokken mensen die via informatie-uitwisseling en het ondersteunen van initiatieven in de regio Rijnmond e.o. wil bijdragen aan bereiken van een rechtvaardige vrede voor de Israëliërs en de Palestijnen. Het accent ligt daarbij op de informatievoorziening over de situatie in de Palestijnse gebieden.

Themanummer 2018 1 werkgroep PAIS Rijnmond e.o.



Hebron Freedom Fund

Working for Peace and Justice

About Working for Peace and Justice Hebron Freedom Fund

Working for Peace and Justice Hebron Freedom Fund supports Palestinian nonviolence and resilience in the most heavily occupied city in the West Bank. We advocate for a just and peaceful solution based on principles of international law and human rights and support Palestinian communities living under the most difficult circumstances of Israel's occupation. Support us! www.hebronfreedomfund.org

Organisaties die zich inzetten voor de vrede in Israël en Palestina.

- www.rightsforum.org
- www.sivmo.nl
- www.tentofnations.org
- www.nswas.nl
- www.yashebron.org
- www.dci-palestine.org
- www.vriendenvansabeelnederland.nl
- www.tadamun.nl
- www.kairos-sabeel.nl
- www.planteenolijfboom.nl
- www.unochaopt.org
- www.jewishvoiceforpeace.org
- www.breakingthesilence.org.il



- www.cpt-nl.org
- www.tadamun.nl
- www.palestinasolidariteit.be
- www.docP.nl

Een *Ander* Joods Geluid

vóór Israël en Palestina, tegen bezetting en geweld

www.eajg.nl

Zie ook www.paisrijnmond.nl, de website van de werkgroep. Naast de **Nieuwsbrieven** staan op deze site actualiteiten, een agenda, verwijzingen naar organisaties en artikelen met achtergrondinformatie over de Palestijnse kwestie. **De Nieuwsbrief ontvangen?** Meldt u aan: paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com.

PAIS steunen? Wilt u het werk van de PAIS werkgroep steunen, maak dan uw bijdrage over op bankrekening NL 17 INGB 0005 45 0726 t.n.v. DC Pauluskerk, met vermelding PAIS.

Colofon

paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com

www.paisrijnmond.nl

<http://nl-nl.facebook.com/pages/PAIS-Rijnmond/204684222896052>