



Palestina – Israël

Werkgroep Rijnmond e.o.

Nieuwsbrief
Maart 2019

Democratie in verval en schone schijn.

Alles wijst er op dat de Israëlische democratie in verval is. Vaak geafficheerd als de enige democratie in het Midden Oosten, beweegt de wet- en regelgeving in de staat Israël zich de laatste twee à drie jaar in de richting van een dictatuur van een combinatie van kleine, (ultra)rechtse politieke partijen. Door het aanwakkeren van angstgevoelens en gebruik van selectieve berichtgeving en nepnieuws, wordt een sfeer van verdachtmaking en bedreiging gecreëerd. Het ontnemen van burgerrechten aan niet-joodse inwoners van Israël, het monddood maken van kritische geluiden binnen Israël, het verbieden van organisaties die aandacht vragen voor de gewelddadige bezetting van de Palestijnse gebieden en het van antisemitisme beschuldigen van mensen en organisaties die zich beijveren voor een rechtvaardige vrede in Israël en Palestina. Gebruikmakend van de sympathie van Donald Trump, van de chaos in Syrië, de dreiging van Iran en flirtend met machthebbers in Oost-Europa en elders in de wereld, probeert premier Nethanyahu aan de macht te blijven.

Tegelijkertijd is er de schone schijn van verwervende radio- en tv-reclames voor city-trips naar Tel Aviv en Jeruzalem, het Eurovisie Songfestival, een missie naar de maan, de verhuur luxe vakantiewoningen in illegale nederzettingen en andere publicitaire initiatieven die de aandacht moeten afleiden van de uitzichtloze situatie in de bezette Palestijnse gebieden en het geweld rond Gaza. Een bezetting die met administratieve en digitale middelen onzichtbaar wordt gemaakt voor toeristen en pelgrims die het Heilige Land bezoeken.

Daarom in deze uitgave een verslag van een bezoek aan een vluchtelingenkamp bij Bethlehem. Aida Camp van UNWRA, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Ja, één van de in totaal 19 vluchtelingenkampen die er 70 jaar na de verdrijving van de Palestijnen uit hun steden en dorpen nog zijn.

Verder over:

- **scherpshutters tegen burgers bij Gaza**
- **internationale prijs voor Daoud Nassar**
- **groeiend draagvlak BDS**
- **Israëliisch geweld piekt in 2018**
- **drink geen plunderwijn!**

Kom, zie en vertel!

*Dat was de uitnodiging
van
de Palestijnse christenen
aan ons;
Nederlandse kerken.*

*Zie voor informatie over reis- en
bezoekmogelijkheden aan de
bezette gebieden elders in deze
Nieuwsbrief.*

*De PAIS werkgroep probeert gevolg te geven aan de oproep van Palestijnse christenen in het Kairos document: **Kom, Zie en Vertel!** 'Verdiep u als Westerse christen in wat er onder de bezetting door de staat Israël in de bezette gebieden gaande is en vertel de wereld over het onrecht dat ons volk wordt aangedaan'.*

Sloop gaat door; geweld kolonisten verdrievoudigd

(bron: The Rights Forum)

Afgelopen jaar werden door de Israëlische autoriteiten 459 Palestijnse gebouwen (huizen, werkplaatsen, scholen, enzovoort) [gesloopt](#) of ontruimd in Oost-Jeruzalem en elders op de Westelijke Jordaanoever. Ruim 13 duizend door de Israëlische autoriteiten uitgevaardigde slooporders wachten op uitvoering; veertig daarvan betreffen Palestijnse scholen. Het [geweld](#) van Israëlische kolonisten tegen Palestijnse burgers op de Westelijke Jordaanoever, door Haaretz en andere Israëlische media [omschreven](#) als 'joodse terreur', verdriedubbelde in 2018 ten opzichte van het jaar daarvoor tot 482 geregistreerde incidenten. De geweldsexplosie omvat fysiek geweld, vernieling van woningen en 540 voertuigen, en het vernietigen van 7900 olijfbomen en talloze wijngaarden. In oktober kwam een Palestijnse vrouw [om het leven](#) nadat haar auto met stenen werd bekogeld.



<https://rightsforum.org>

The Rights Forum is een kenniscentrum op het gebied van de kwestie-Palestina/Israël en zet zich in voor een rechtvaardig en duurzaam Nederlands en Europees beleid ten aanzien van de kwestie-Palestina/Israël. Alleen als dat beleid gebaseerd is op respect voor het internationaal recht en mensenrechten, wordt effectief bijgedragen aan vrede tussen Israël's en Palestijnen. De internationale gemeenschap heeft tot dusver nagelaten de noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor een rechtvaardige vrede. The Rights Forum stelt zich ten doel daar verandering in te brengen.

Gaza: scherpshutters tegen burgers

In 2018 maakte de wereld kennis met een inktzwart fenomeen toen Israël een leger aan scherpshutters inzette om in Gaza de protesterende burgerbevolking te beschieten. Daarbij vielen in negen maanden 180 doden – onder wie kinderen, [medisch personeel](#) en journalisten – en meer dan 23 duizend gewonden. De scherpshutters opereren vanuit verschanste posities en schieten vanaf een afstand van vijftig tot zeshonderd meter op ongewapende burgers die, een mogelijke uitzondering daargelaten, geen enkele bedreiging vormen. Israël handhaaft dit *shoot-to-kill* beleid tot de dag van vandaag. De Israëlische intentie om burgers te doden of ernstig te verwonden blijkt uit het feit dat maar liefst 6100 Palestijnen werden geraakt door scherpe munitie. Vijftienhonderd Palestijnen raakten gehandicapt en hebben complexe hersteloperaties nodig. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werden 111 amputaties uitgevoerd, raakten 19 Palestijnen verlamd en werden er 6 blind. Indicatief voor de Israëlische intenties is dat tachtig Palestijnse ambulances werden vernield.

Opnieuw luidt de vraag: 'Wanneer grijpt de wereld in?'

Update Tent of Nations in Bethlehem

De juridische strijd gaat nog steeds door. De familie Nassar is in twee rechtszaken verwickeld met de staat Israël: één rechtszaak gaat over de eigendomsrechten van de familie (ondanks dat zij de eigendoms-papieren hebben). De tweede gaat over het bebouwen en ontwikkelen van het land. In december 2018 vond de familie opnieuw drie militaire bevelen op hun land, waarin de staat Israël claimt eigenaar te zijn van de landbouwgrond en stelt dat de familie Nassar onrechtmatig bomen heeft geplant en waterreservoirs heeft gemaakt. De familie heeft hier vanzelfsprekend weer bezwaar tegen gemaakt binnen de 45 dagen die hiervoor staan en wacht nu op een reactie van de Israëlische militaire autoriteiten. Dit geeft veel stress en onzekerheid. De familie Nassar blijft zich inzetten voor vrede en recht. Dit wordt wereldwijd gewaardeerd en opgemerkt. Op 13 december 2018 ontving Daoud Nassar de Duits-Franse '**Prijs voor Mensenrechten en Inzet voor de Rechtsstaat**'. Een jaar eerder ontving hij de vredesprijs van de Wereldraad van Methodistenkerken. Deze internationale erkenning helpt de familie om hun geweldloze strijd tegen de onteigening van hun land voort te zetten.



Aida Camp in Bethlehem

Twee leden van de PAIS werkgroep zijn eind oktober 2018 in Palestina/Israël geweest. Zij hebben daar veel mensen gesproken aan beide zijden van de muur. Ondanks eerdere ervaringen en voorkennis werden zij diep geraakt door hetgeen zij daar zagen en hoorden. Onderstaand een verslag van het bezoek aan het VN vluchtelingen kamp Aida. Een van de drie kampen in Bethlehem.



Vooraf.

Toen in 1948 Israëlische milities de Palestijnse inwoners van dorpen en stadjes in het huidige Israël verdreven en veel van de woningen daar met de grond gelijk maakten, werden ruim 700.000 vluchtelingen in 59 kampen van de Verenigd Naties in de regio opgevangen. Nu, 70 jaar later, wonen – inmiddels – ruim 1,5 miljoen geregistreerde (!) vluchtelingen in kampen in Jordanië, Libanon, Syrië, Gaza en de West Bank (incl. Oost Jeruzalem). 810.000 daarvan wonen in 19 kampen op de bezette West Bank, waarvan de VN vluchtelingenorganisatie UNWRA zegt dat de woon- en leefomstandigheden er slecht zijn. Hoge bewoningsdichtheid, werkloosheid en armoede, slechte bestrating en vaak zonder riolering. En dan die omsingeling door het Israëlische leger en de regelmatige invallen.

Aida Camp

Dat er na 70 jaar nog steeds dergelijke kampen bestaan is schokkend. Deze mensen hadden inmiddels toch allang hun plek moeten kunnen vinden? De kans moeten krijgen om in hun nieuwe omgeving te integreren. Nee dus.



Bij de nadering van het kamp worden we vanaf daken van omliggende panden geobserveerd door gewapende militairen. Wij zien een triest woonoord. Bij de entree een poort in de vorm van een sleutelgat met de sleutel er boven; het symbool van het achtergelaten huis. Een kamp in 1950 opgezet voor 5000 mensen uit 27 dorpen. Het is inmiddels helemaal bebouwd, omdat het inwonertal toenam en er niet buiten het gebied gebouwd mag worden. Dat betekent verdichting en de hoogte in, met weinig licht- en zontoetreding. Smalle straatjes, waar geen plaats is voor groen. In 2005 is er aan twee kanten om het gebied een 8 m hoge muur gebouwd, waardoor het gebied met de olijfbomen en de plek om te spelen

niet meer bereikbaar is. Een groot deel van het inkomen is daarmee ook verdween. Er zijn rond het kamp op 3 plaatsen militaire waarnemingsposten gebouwd. Uitbreiden van het gebied is geen mogelijkheid. Palestijnse vluchtelingen mogen niet terugkeren naar hun eigen land..., ze kunnen wel werk zoeken buiten het kamp, maar geen woning elders verkrijgen. Vertrekken naar het buitenland kan wel. Maar als iemand na bijvoorbeeld een studie niet binnen 5 jaar terugkeert mag hij of zij het land niet meer in.

We hebben een ontmoeting in een activiteitencentrum, vooral bedoeld voor jongeren, met de zeer betrokken jongerenwerker Mohammed al-Azza. Hij is geboren en opgegroeid in het kamp. Hij heeft als kind al nare ervaringen met het onverwachts afschieten van traangasgranaten en invallen van militairen. De Israëliërs doen soms overdag of 's-nachts invallen in het gebied. Ook als daar geen enkele aanleiding voor is. Het leger zegt dat de soldaten moeten trainen en gaat haar gang. Dat veroorzaakt veel spanning; vooral bij kinderen. En dit is nu al de derde generatie. Mohammed is al zo'n 20 jaar jongerenwerker.



Hij organiseert creatieve activiteiten met als doel (werkeloze) jongeren een zinvolle bezigheid te geven en hun eigenwaarde terug te geven. Op het dak van het pand staan gezellig banken en tafels, leuk beschilderde watervaten en planten. Maar toch is daar de dreiging van soldaten op de daken aan 3 kanten om ons heen.

Met creativiteit stimuleert Mohammed jongeren. Een jongere is met foto's bezig; hij zet hun nauwe straten zonder zonlicht tegenover de woningen elders in de stad. Zo ook het ontbrekende groen in het kamp in vergelijking met dat in andere wijken. Eenvoudig speelgoed tegenover dat in de luxe reclamefolders van de Israëliërs. Op deze manier proeven ze de vrijheid als verlossing van hun verblijfssituatie. Het stimuleert het vooruitkijken naar vrijheid en recht, en zet aan tot het via scholing en ontwikkeling werken aan een betere toekomst.

Bij een ander project zijn kinderen bezig geweest met papier scheuren en gaven zij vorm aan taferelen uit het leven van hun grootouders. Verhalen uit het dorp, het platteland en het boerenleven van toen en dat vergeleken met het leven in het kamp. Ze komen zo in aanraking met hun cultuur, daar waar Israël hun identiteit en geschiedenis ontkent, en hen laat leven in verbanning.



Soms dagen jongeren de bezetter uit met vliegtuigen in de kleuren van hun vlag. Begrijpelijk toch? Wij mogen er toch ook zijn? Mohammed, de jongerenwerker mag niet meer naar Jerusalem. Hij staat op de zwarte lijst omdat hij voor zijn 16^e activistische dingen heeft gedaan. Zo ging hij op film vastleggen wat de militairen in het kamp deden. Dat heeft er toe geleid dat hij werd gezocht en beschoten om hem te doden. Een kogel heeft hem in het gezicht geraakt. Hij heeft maanden van herstel nodig gehad en een huidtransplantatie ondergaan om z'n gezicht weer toonbaar te laten zijn. Hij staat er nu met extra motivatie om jongeren aan te sporen om, ondanks de onderdrukking en vernedering, toch vol te houden en een positieve bijdrage te leveren aan de gemeenschap. Hij is blij

dat wij hem bezoeken en naar zijn verhaal willen luisteren. 'Vertel het door, steun ons hiermee. Al is het maar één mens, die zijn mening verandert'.

Hij laat ons nog wat van de wijk zien. Door de smalle straatjes, langs herinneringsschilderingen over de slachtoffers die Israël er maakte, de aanmoedigende schilderijen die getuigen van hoop op terugkeer naar hun dorpen. We zien een foto van de 13-jarige jongen die kortgeleden is doodgeschoten toen hij met stenen gooide. We komen in een werkplaats waar een metaalbewerker restanten van munitie (hulzen, rubberkogels e.d.) verwerkt tot kunst, zoals bijvoorbeeld halskettingen.



Op de vraag of de politie en de Palestijnse autoriteiten niet kunnen optreden bij het willekeurig binnenvallen van de militairen, is het antwoord nee. 'Het kamp staat onder militair gezag en het leger mag om redenen van veiligheid zo handelen. Wij hebben geen enkele rechtszekerheid, met alle gevolgen voor onze leefomstandigheden en de sfeer waarin onze kinderen en jongeren opgroeien'. Wij bezoekers verbazen ons over de onmacht van de UN, Amnesty International en ook de Palestijnse Autoriteiten.

Tot slot een zin uit een boek van het kamp: *"Werk samen, droom samen, beslis samen en bouw samen de toekomst"*.

Bij het afscheid van onze begeleiders zijn er 'hugs' en bemoedigende woorden. 'Houd moed en wij gaan over jullie vertellen'. Teruglopend vanuit het kamp moeten we door de lichtbundel van een zoeklicht. De militairen op de daken zijn er immers nog en houden ons in de gaten.

Meer lezen en zien?

- VN site - <https://www.unrwa.org/where-we-work/west-bank/aida-camp>
- het Jongerencentrum in Aida Camp – <https://www.aidacenter.org/#home>
- night raid - https://www.youtube.com/watch?v=QC5_W_zUzHc (Israeli forces to Aida camp: 'We will gas you until you all die')
- diverse andere video's op Youtube.com – Aida Camp Bethlehem.



www.eajg.nl

Kom, zie en vertel!

Dat was de oproep van de Palestijnse christenen aan (vooral) de westerse kerken. Ga niet uitsluitend af op alle – al dan niet gekleurde – informatie die u krijgt, maar ga zelf in Palestina kijken en vooral luisteren. Oordeel dan en vertel je verhaal over de te bereiken vrede tussen Israëliërs en Palestijnen.

Ga mee op reis: Solidariteits- en Ontmoetingsreis van 17 – 27 oktober 2019

Wil je Israël en Palestina op een andere manier mee maken? Lees meer op [Ga mee met de solidariteits- en ontmoetingsreis naar Israël en Palestina van 17 - 27 oktober 2019.](#)

Deze reis biedt een breed scala aan ontmoetingen die inzicht geven in de invloed van de huidige politieke context op het dagelijks leven van mensen. We ontmoeten vertegenwoordigers van Israëliërs en Palestijnse organisaties die werken voor vrede en gerechtigheid: moslims, joden en christenen. We verblijven op drie plekken: in Nazareth (Galilea), Bethlehem (West Bank) en Oost-Jeruzalem. En natuurlijk gaan we een hele dag naar Tent of Nations!

→ Je kunt je aanmelden tot uiterlijk 1 juli 2019; zie in bovenstaande link..

Palestinian BDS National Committee (BNC)

The Palestinian BDS National Committee (BNC) is the largest coalition in Palestinian civil society. It leads and supports the global Boycott, Divestment and Sanctions movement for Palestinian rights.

Een BNC overzicht van 'highlights' van directe en indirecte resultaten van BDS in 2018:

- **Airbnb** besluit niet langer te profiteren van verhuringen in de illegale Israëliërs nederzettingen,
- het **Argentijnse nationale voetbalteam**, met captain Lionel Messi, weigert een promotiewedstrijd tegen Israël te spelen,
- **Amnesty International** roept op tot een wapenembargo tegen Israël,
- de **Minister van Staat** en **50 Ierse parlementariërs** roepen op tot een wapenembargo tegen Israël en **Dublin** besluit als eerste Europese hoofdstad om BDS te gaan ondersteunen,
- **Parlementariërs uit Spanje en Portugal** spreken zich uit voor Palestijnse rechten en tegen de oorlogsmisdaden van Israël en de racistische "Jewish Nation-State Law.",
- **The Movement for Black Lives** spreekt haar solidariteit uit met het Palestijnse volk en roept de Verenigde Staten op om de jaarlijkse militaire steun ter waarde van 38 miljard dollar aan Israël te beëindigen,
- **Adidas** stopt de sponsoring van de Israëliërs Voetbal Bond, alsmede alle teams die spelen 'in illegal settlements built on stolen Palestinian land',
- **The Canadian Federation of Students**, die meer dan 500.000 studenten vertegenwoordigt, besloot op haar Jaarvergadering 2018 om de BDS beweging te gaan ondersteunen,
- **the Leeds University** heeft als eerste Britse universiteit besloten haar investeringen in bedrijven die betrokken zijn bij de wapenhandel en –productie met Israël stop te zetten,
- in navolging van enkele kerkgenootschappen in de VS, hebben **de Quakers** als eerste kerk in het Verenigd Koninkrijk gezegd niet meer te investeren in bedrijven die profiteren van de Israëliërs militaire bezetting,
- enkele grote organisaties van **The Indian women's movement**, die 10 miljoen vrouwen vertegenwoordigen, hebben besloten de BDS beweging te steunen en roepen op om alle Palestijnse kinderen in Israëliërs gevangenis vrij te laten,
- **Rashida Tlaib**, 'the first Palestinian-American woman elected to Congress', roept op de BDS beweging te ondersteunen en de Amerikaanse militaire hulp aan Israël te beperken,
- **Nkosi Zwelivelile Mandela**, Zuid-Afrikaans parlements lid en kleinzoon van Nelson Mandela, bevestigt dat BDS een doorslaggevende rol kan spelen bij de beëindiging van het Israëliërs apartheidbeleid.

Israëliisch geweld tegen Palestijnse bevolking piekte in 2018

'Wanneer grijpt de wereld in?' Die vraag wordt al jaren gesteld met betrekking tot het zogenoemde Israëliisch-Palestijnse conflict, en nu opnieuw. Afgelopen jaar liet een escalatie van Israëliisch geweld tegen de Palestijnse bevolking zien. 2018 was een uitermate gewelddadig jaar.

We zetten deze week de kille cijfers nog eens op een rijtje:

- 295 Palestijnen gedood, waaronder 57 kinderen
- 29.000 Palestijnen gewond, waaronder 7.000 kinderen
- 14 Israëli's gedood, waaronder 7 burgers
- 137 Israëli's gewond
- 5.500 Palestijnen in Israëliische gevangenen, waarvan 230 kinderen
- 482 geweldsincidenten, veroorzaakt door Israëliische kolonisten tegen Palestijnen
(bron: The Rights Forum) [Meer cijfers >](#)



Israëliische scherpshutters bij Gaza



KUMI NOW is een samenwerkingsverband van Palestijnse, Israëliische en internationale organisaties die ijveren voor het respecteren van het Internationaal recht in de Palestijns – Israëliische zaak.

*Initiatiefnemer is Sabeel Palestina. <https://www.kuminow.com>
Kijk op de website voor inspiratie en motivatie.*

Wave of prayer; een 'golf van gebed'¹

Ons gebed wordt gevraagd voor het volgende:

** Tientallen Israëliische ministers en politiek belangrijke personen hebben een petitie getekend om 2 miljoen Israëliische kolonisten in bezet Palestina te huisvesten. Deze petitie wordt aangevoerd door De Nahala Beweging. Die eist zowel een snelle uitbreiding van alleen voor joden bestemde nederzettingen als het einde van een Twee Staten oplossing. Er wonen al ongeveer 500.000 a 600.000 Israëliërs in nederzettingen in Oost-Jeruzalem en in de Westelijke Jordaan oever. Dit geheel tegen het Internationale Recht in.

Gebed

Eeuwige, wij bidden dat het Internationaal Recht door de Israëliische regering wordt gerespecteerd. Wij bidden dat internationale organisaties zoals de Verenigde Naties haast maken om Israël te dwingen een halt toe te roepen tegen de uitbreiding van 'alleen voor joden' nederzettingen in bezet Palestina.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

¹ Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een 'golf van gebed'. Informatie www.vriendenvansabeelnederland.nl

** Deze week focust KUMI NOW op het werk van de regionale gemeente van de Palestijnse Bedoeïenen dorpen die niet erkend worden. De organisatie heet RCUV. Deze dorpen bestaan voor Israël niet en de mensen die daar wonen hebben geen toegang tot water of elektriciteit. Zij willen graag leven en wonen volgens hun tradities, met hun kuddes en hun manier van boer zijn. Deze dorpelingen leven zoals in al-Araqib onder voortdurende dreiging dat hun onderkomens worden vernietigd. De Israëlische regering wil ze verplaatsen naar meer stedelijk gebied zonder zich iets aan te trekken van hun aloude tradities en middelen van bestaan.

Gebed

Eeuwige, Wij bidden voor het werk van de RCUV nu zij proberen te zoeken naar mogelijkheden om diegenen die geen rechten hebben in hun eigen land te beschermen. Wij bidden U dat hun manier van leven gerespecteerd mag worden en dat zij mogen leven als boer zijnde op hun eigen wijze.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Doe mee: kom op bezoek

Reisgroepen zijn van harte welkom voor een bezoek aan **Tent of Nations**. Ook is Tent of Nations voortdurend op zoek naar [vrijwilligers](#) die kortere of langere tijd mee willen komen werken. Niet alleen vanwege het concrete werk, maar ook omdat hun aanwezigheid bescherming biedt. Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij in goede fysieke conditie zijn en stevig lichamelijk werk kunnen verzetten. Tent of Nations is vooral ook blij met vrijwilligers die voor [langere tijd](#) kunnen komen. Heb je interesse? Neem eerst met ons contact op voordat je het aanmeldformulier op de site invult (bel 06 488 09 550 of mail tentofnationsnl@gmail.com).



Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto "Wij weigeren vijanden te zijn".



Stichting Tadamun

Werken aan Palestijnse kinderrechten

Samen met de Palestijnse en Nederlandse afdelingen en het internationale secretariaat van Defence for Children International en andere partners werkt Tadamun voor een veilige en gelijkwaardige toekomst voor Palestijnse kinderen.

Tadamun is Arabisch voor solidariteit. Wij zijn solidair met de Arabische kinderen en wij werken voor hun rechten.

www.tadamun.nl

Drink geen plunderwijn!

Wijn is een van de producten die in Israël's illegale kolonies op de bezette Westoever – en ook op de Syrische Golan Hoogvlakte – wordt geproduceerd en onder het misleidende label

'Made in Israel'

naar Nederland en andere landen wordt geëxporteerd.

Gevolg van dit bedrog is dat het opschrift 'Made in Israel' niet te vertrouwen is. Consumenten die niet het risico willen lopen met hun aankopen bij te dragen aan de economie van illegale kolonies hebben daarom geen andere keus dan Israëlische wijnen links te laten liggen.

Met het kopen van deze "Israëlische" wijn steun je dus de economie van de illegale nederzettingen. In een eerder artikel noemden we deze wijn plunderwijn.

Zie: <https://rightsforum.org/nieuws/canada-stelt-burgers-willens-en-wetens-bloot-aan-bedrog-israelische-wijn/>



Er is niets antisemitisch aan om niet mee te willen doen aan dit bedrog!

Door de herkomst van producten niet accuraat te vermelden maakt de producent/exporteur zich schuldig aan een strafbaar feit.

'Plunderwijn' uit de nederzetting Shilo, wordt verkocht als "Wijn uit Israël".

(bron: The Rights Forum)

Organisaties die zich inzetten voor de vrede in Israël en Palestina.

- www.rightsforum.org
- www.sivmo.nl
- www.tentofnations.org
- www.nswas.nl
- www.yashebron.org
- www.dci-palestine.org
- www.vriendenvansabeelnederland.nl
- www.jewishvoiceforpeace.org
- www.kairos-sabeel.nl
- www.cpt-nl.org
- www.unochaopt.org



- www.eajg.nl
- www.kuminow.nl
- www.palestinasolidariteit.be
- www.planteenolijfboom.nl
- www.breakingthesilence.org.il
- www.docP.nl

Zie ook www.paisrijmond.nl, de website van de werkgroep. Naast de **Nieuwsbrieven** staan op deze site actualiteiten, een agenda, verwijzingen naar organisaties en artikelen met achtergrondinformatie over de Palestijnse kwestie. **De Nieuwsbrief ontvangen?** Meldt u aan: paiswerkgroeprijmondeo@gmail.com.

PAIS steunen? Wilt u het werk van de PAIS werkgroep steunen, maak dan uw bijdrage over op bankrekening NL 17 INGB 0005 45 0726 t.n.v. DC Pauluskerk, met vermelding PAIS.

Colofon

paiswerkgroeprijmondeo@gmail.com

www.paisrijmond.nl

<http://nl-nl.facebook.com/pages/PAIS-Rijnmond/204684222896052>