



Palestina – Israël

Werkgroep Rijnmond e.o.

Nieuwsbrief
december 2015

Introductie

Met deze Nieuwsbrief wil de PAIS werkgroep Rijnmond e.o. u periodiek op de hoogte stellen van de ontwikkelingen in en rond de Palestijnse gebieden. Ook kondigen we bijeenkomsten en acties aan. Weet u andere personen die over de situatie in Palestina geïnformeerd willen worden, stuur deze Nieuwsbrief dan door of meld het mailadres via paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com.



Kerstgroet van de Evangelisch Lutherse School te Beit Sahour, bij Bethlehem.

Kairos Palestina en Sabeel

Langs meerdere wegen wordt de boodschap van de Palestijnse Christenen zoals verwoord in het Kairos document doorgegeven. Zo ook in de Nieuwsbrief van Kairos Palestina, die dat nu samen met De Vrienden van Sabeel doet in het decembernummer. Klik daarvoor op deze link: <http://www.kairospalestina.nl/nl/nieuwsbrief-december-2015.aspx>

PAIS Werkgroep Rijnmond e.o., p.a. Diaconaal Centrum Pauluskerk,
Mauritsweg 20, 3012 JR Rotterdam



Wij wensen U en de bewoners van de bezette gebieden goede kerstdagen toe en een vrediger 2016.

Stelt u zich voor hoe het is om onder bezetting te leven...

Bij 'bezetting' denken veel Nederlanders aan de periode '40-'45. Maar bezetting is helemaal geen geschiedenis. Het is actueel, hier en nu.

Mensen in Palestina leven al tientallen jaren onder militaire bezetting. Grote stukken van hun land zijn niet voor hen toegankelijk of worden hun afgenomen. Veel (mensen-)rechten zijn hun ontnomen en praktisch iedere beweging die ze maken wordt gecontroleerd door het Israëliëse leger. Voortdurend is er ook de angst voor nachtelijke invallen die met veel



machtsvertoon gepaard gaan en bestaat de kans om zonder concrete beschuldiging voor kortere of langere tijd te worden vastgezet.

Wat denkt u? Hoe lang zou u het daar volhouden? Ook als je weet dat je in jouw land gedwongen kunt worden te verhuizen en je land of je huis kunnen worden ingepikt door mensen die door diezelfde bezetter worden beschermd? Hoe denkt u dat dat voelt?

Bent u het met ons eens dat het tijd wordt de mensen in het land dat deze bezetting uitvoert en waarvan de overheid dit ook allemaal mogelijk maakt nu eens duidelijk te maken dat er al lang geleden een grens is overschreden?

En dat het voor hun regering hoog tijd is, niet vanuit superioriteit, maar vanuit doorleefd besef van gelijkwaardigheid, actief het gesprek met de Palestijnen aan te gaan? En dan niet over of, maar *hoe snel* het de acties tegen burgers staakt en de bezetting beëindigd.

Kennelijk is daar externe druk voor nodig. Want als we kijken naar de dagelijkse werkelijkheid lijkt de weg naar vrede steeds verder uit het zicht te raken. Daarom is het nu de hoogste tijd de sterkste partij aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid. Want als alleen het recht van de sterkste geldt, gaat het snel de verkeerde kant op met onze wereld.

U kunt die druk helpen mee uit te oefenen door kritisch te zijn op wat u koopt.

Het minste is om geen producten meer uit de bezette gebieden te kopen. Een stap verder is dat u besluit geen Israëliëse producten meer te kopen. Ook vragen wij u kritisch te kijken naar waar de organisaties die uw gelden of pensioen beleggen hun geld investeren.

Doe mee. En gebruik deze tekst gerust om anderen wakker te maken.

→ Volg voor veelzeggende cijfers en feiten: www.ochaopt.org.

“Geloven onder bezetting” is het recent verschenen boek van Mitri Raheb; Palestijn, christen, luthers predikant, theoloog en vredesactivist. ISBN 978 90 239 7022 4; uitgeverij Boekencentrum.

‘Samen – Leven’ - Niet met het geweer, maar met de kwast

“We accepteren andere religies zoals onze snurkende man.” Sheila Dvora Casdi, wonend in Noord Israël, beseftte dat haar enige wapen haar kwast is. Het ontmantelen van vijandschap in plaats van het beoefenen. ‘Make art, not war’. Ze ging bij kunstenaressen van verschillende religies langs met de vraag: ‘Wil je je burens kennen?’ En tot haar grote verrassing antwoordden de meest: ‘Wanneer beginnen we?’ Zo ontmoeten nu wekelijks 35 vrouwen van joodse, christelijke, islamitische en circassische (van het huidige Tsjerkessie in de noordelijke Kaukasus) achtergrond elkaar in de Noord-Israëlische stad Afula om samen te schilderen en verhalen uit te wisselen.

Naast vele woordenwisselingen hebben ze de religie van de vrede als verbinding met elkaar. Veel verschillende religieuze feesten worden samen gevierd. Zij geloven in elkaar. ‘Wij vrouwen zorgen voor het eten, voeden onze kinderen op met tolerantie, geven daarin een voorbeeld van vreedzaam met elkaar om gaan’.

→ Hun schilderijen zijn tot half januari in de Centrale Bibliotheek van Rotterdam te zien. .
Veelal olijfbomen, die kracht symboliseren. Als zodanig de moeite waard!

Kanttekening. *Wat de organisator van de tentoonstelling, WIZO Nederland, helaas niet vermeldt is de systematische discriminatie van christelijke en islamitische vrouwen in Israël. Zo zijn Palestijnse vrouwen in Israël tweederangs burgers met minder rechten door een tachtigtal discriminerende wetten. Ook wordt niet vermeld dat in de bezette gebieden inmiddels vele honderdduizenden olijfbomen van Palestijnse boeren zijn gerooid om er illegale nederzettingen te kunnen bouwen. Olijfbomen die een belangrijke bron van inkomsten voor de Palestijnse bevolking zijn. Door dit niet te vermelden wordt met dit - op zichzelf positieve initiatief - de onderdrukking van het Palestijnse volk en de bezetting van de Palestijnse gebieden verhuld. Het is goed dat u zich dit realiseert.*



Wat kunt u doen?



Laat u tenminste goed (= beter) informeren!

Ga bijvoorbeeld met uw gemeente of in ander gezelschap op reis naar Israël en de Palestijnse gebieden. Laat u dan ook informeren door de partners van Kerk in Actie. Margriet Westers denkt graag mee over de invulling van bijvoorbeeld een of twee dagen van uw reis. Bezoek bijvoorbeeld een Palestijnse kerk en ga aansluitend in gesprek met kerkleden. Of ga via checkpoint 300 – het checkpoint tussen Jeruzalem en Bethlehem – naar Bethlehem en bezoek het Bethlehem Bible College, waar Ilya Anthonissen werkt. U kunt ook een bezoek brengen aan de Tent of Nations, ten zuiden van Bethlehem. Ook in Galilea is er e.e.a. mogelijk. Meer weten? Neem contact op: margriet.westers@icco-cooperation.org. Zelf organiseren? Kijk op www.atg.ps van de Palestijnse reisorganisatie ‘Alternative Tourism Group’.

Terugblik op Palestina Point 11 november 2015

In deze bijeenkomst heeft Benji de Levie van docP vertelt en met videobeelden laten zien hoe de argeloze Nederlandse consument door het kopen van producten afkomstig uit de bezette gebieden meewerkt aan het in stand houden van de bezetting van Palestijns gebied. Aan de hand van voorbeelden en het noemen van betrokken bedrijven en organisaties werd duidelijk hoe wij vaak misleid worden; ook door bedrijven die we kennen. Bijvoorbeeld G4S Beveiliging (betrokken bij de beveiliging van de scheidingsmuur, werkt ook voor Schiphol, NS, TU Delft e.a.), Siebel (juwelen, maar via de eigenaar betrokken bij de bouw van de nederzettingen in bezet gebied), banken en pensioenfondsen die contacten onderhouden met bedrijven die de bezetting financieren of er beleggen. En wat te denken van veel zuidvruchten in supermarkten waarvan de herkomst angstvallig niet wordt vermeld. Alle reden om alert te zijn! Wilt u meer weten? Bezoek dan www.docP.nl.

Boycot 'gestolen' waar!

Een deel van de producten in Nederlandse winkels met de tekst "Product of Israël" is afkomstig van gestolen grond op de Westelijke Jordaanoever! Gronden die van de Palestijnse eigenaren zijn afgenomen en waarop landbouwproducten worden geteeld die vervolgens als producten uit Israël naar Europa worden geëxporteerd. Producten die meestal met laagbetaalde arbeid van Palestijnse arbeiders zijn verbouwd en met gebruik van de voor Israël zelf geldende lage invoerrechten illegaal in de Europese Unie worden ingevoerd en ook in Nederland op de markt gebracht. En dat voor scherpe prijzen dankzij de goedkope (gestolen) grond en slecht betaalde arbeid.

Wees solidair met de Palestijnen en koopt deze waar niet!

Boycot niet omdat wij ergens last van hebben, maar omdat de mensen er dáár om vragen! Zie voor meer informatie www.docP.nl.

Agenda.

- december tot half januari 2016 – 'Samen – Leven', vrouwen en hun olijfbomen; 35 vrouwen, 35 schilderijen, 1 droom. Tentoonstelling van schilderijen van vrouwen van joodse, christelijke, islamitische en circassische (in de noordelijke Kaukasus) achtergrond die elkaar in de Noord-Israëliëse stad Afula ontmoeten.

Plaats: de Centrale Bibliotheek in Rotterdam. Zie ook elders in deze Nieuwsbrief (!).

Hoe een Palestijn naar zijn werk in Israël gaat

De dagelijkse gang van Palestijnse arbeiders naar hun werk in Israël is een lange en vernederende tocht. Lange wachttijden en onzekerheid over wanneer de checkpoints open gaan, maken dat de mensen vaak al 's morgens heel vroeg in weer en wind in de rij staan. Het langdurig wachten, de steeds wisselende controles en de onzekerheid of ze op tijd op hun werk komen is afmattend en frustrerend. Lange, hoge stalen hekken en omheiningen, draaideuren, metaaldetectoren, kleine raampjes waardoor met zwaar bewapende controleurs gesproken kan worden, röntgenapparaten en nog veel meer, maken de mensen boos en roept irritaties op; soms met verstrekkingen gevolgen voor vrijheid en werk.

De Israëlische vrouwenorganisatie **Machsom Watch** gaat regelmatig met vrijwilligsters op pad om bij de controleposten op de Westelijke Jordaanoever toe te zien op de gang van zaken. Ze observeren, rapporteren daarover en dienen klachten in bij het leger. Door de aanwezigheid van Israëlische burgers weten soldaten en militaire autoriteiten dat hun gedrag in de gaten wordt gehouden en dat mensenrechtenschendingen niet onopgemerkt blijven. Machsom Watch doet wat mogelijk is en kan giften goed gebruiken voor organisatie, vervoer en juridische bijstand. SIVMO, het Steuncomité Israëlische Vredes- en Mensenrechten Organisaties ondersteunt Machsom Watch, evenals vele andere organisaties die via dialoog en geweldloos handelen willen bijdragen aan de oplossing van het Israëlisch Palestijnse conflict. [Klik hier als u via SIVMO een gift wilt overmaken](#). SIVMO zorgt ervoor dat uw donatie in haar geheel Machsom Watch ten goede komt.



Interessante websites

- www.openbethlehem.org
- www.kairopalestina.nl
- www.vriendenvansabeelnederland.nl
- www.planteenolijfboom.nl
- www.jai-pal.org
- www.tentofnations.org
- www.stop-ttip.nl
- www.sivmo.nl
- www.nswas.nl
- www.eajg.nl

Kom, Zie en Vertel! ¹

'Als je alleen contact met ons wilt om ons te steunen en alleen onze kant in het conflict tussen Israël's en Palestijnen kiest, blijf dan weg; er zijn al genoeg vijanden in ons land. Maar als u onze vriend wilt worden en vrienden met Israël blijft, wees dan welkom. Want we hebben vrienden nodig, die ook kritiek op hun vrienden durven geven. Blijf gerust pro Israël, zolang u het maar blijft aanspreken op de inhumane onderdrukkende apartheidspolitiek ten opzichte van de Palestijnse bevolking.' Citaat van Aartsbisschop Elias Chacour van de Melkite Grieks Katholieke kerk in Akko, Haifa, Nazareth en Galilea.

PAIS. Wie, wat, waar?

PA-IS; Palestina – Israël / vrede. Een werkgroep van kerkelijk betrokken mensen die via informatie-uitwisseling en het ondersteunen van kleinschalige initiatieven in de regio Rijnmond e.o. wil bijdragen aan de totstandkoming van een rechtvaardige vrede voor de Israëliërs en de Palestijnen. Het accent ligt daarbij op de informatievoorziening over de situatie in de Palestijnse gebieden.

Colofon [paismw@rijnmondeo@gmail.com](mailto:paismw@rijnmondeo.nl)
<http://nl-nl.facebook.com/pages/PAIS-Rijnmond/204684222896052>

¹ “Kom, zie en vertel” is de uitnodiging van de Palestijnse christenen in hun Kairos-document. Het is beter om zelf de situatie in ons bezette land te komen zien, dan ons alleen op ons woord te geloven.