



Palestina – Israël

Werkgroep Rijnmond e.o.

Nieuwsbrief 9
Kerst 2016

Stop de bezetting en breng vrede in Palestina!

Vooraf

In deze tijd van oorlog en geweld in het Midden Oosten, in Afrika en wereldwijd blijft de PAIS werkgroep uw aandacht vragen voor de Palestijnse zaak. Een rechtvaardige vrede in Palestina is zowel in het belang van de Palestijnen, als van de Israëliërs. En ook u kunt daaraan bijdragen door vreedzame initiatieven te ondersteunen, de informatie uit het gebied kritisch te volgen en mensen in uw omgeving te attenderen op het oprecht in de door Israël bezette gebieden. In deze Nieuwsbrief brengen we weer een aantal activiteiten onder uw aandacht en vragen we uw gebed voor vrede en gerechtigheid.

Daoud Nassar van ‘Tent of Nations’ in Nederland

Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Het motto is “Wij weigeren vijanden te zijn”. Daoud Nassar spreekt op **zaterdagmiddag 4 februari 2017** tijdens de Vriendenmiddag Tent of Nations’, waar hij zal vertellen over uitdagingen, bedreigingen, volhouden en creatief verzet. Het wordt een inspirerende middag vol ontmoeting en creativiteit, met muziek en Palestijnse hapjes. De bijeenkomst vindt plaats in de Opstandingskerk in Houten (naast NS-station). Zaterdagmiddag 4 februari 2017, van 13.30 – 17.00 uur. Meer info op www.tentofnations.nl. Aanmelden via tentofnationsnl@gmail.com. → **zie ook elders in deze Nieuwsbrief.**

Kindercoalitie stuurt brief aan Kamerleden

De Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëliëse gevangenschap, waar Een Ander Joods Geluid lid van is, stuurde in de aanloop naar de behandeling van de begroting voor Buitenlandse Zaken eind november, onderstaande brief naar Kamerleden. De PAIS werkgroep wil u de verontrustende inhoud daarvan niet onthouden.
Geacht Kamerlid,

Met het oog op de behandeling van de begroting voor Buitenlandse Zaken in de week van 21 t/m 25 november a.s., vraagt de Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëliëse gevangenschap uw aandacht voor:

- De buitengerechtelijke executies van Palestijnse kinderen,
- Het onderzoek naar de daders van deze buitengerechtelijke executies die volgens mensenrechtenorganisaties een wassen neus is,
- De zorgwekkende stijging in schendingen van de rechten van Palestijnse kinderen in Israëliëse detentie.

De verontrustende trend in het aantal buitengerechtelijke executies is het resultaat van een gewijzigd schietbeleid van de Israëliëse regering, waardoor militairen, politieagenten en particuliere beveiligingsmedewerkers het recht in eigen hand nemen. Moreel gezien is het

doden van kinderen op geen enkele wijze goed te praten. Het fundamentele recht van kinderen op leven en bescherming moet gewaarborgd worden, conform internationaal recht en in het bijzonder met inachtneming van het VN-Kinderrechtenverdrag en de Vierde Geneefse Conventie. De internationale gemeenschap mag geen uitzondering maken voor Israël en er moet een einde komen aan het feit dat het schenden van de rechten van deze kinderen ongestraft blijft. We doen een beroep op u bij elke gelegenheid vragen te stellen, en de eerste gelegenheid daartoe is de behandeling van de begroting Buitenlandse Zaken.

De Nederlandse coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlsche gevangenschap stelt de leden van de Tweede Kamer de volgende vragen:

1. Kan de Nederlandse regering bij haar Europese partners de discussie heropenen om druk te zetten op de Israëlsche regering de veiligheid van Palestijnse kinderen te waarborgen?
2. Kan Nederland de Israëlsche autoriteiten aansporen een einde te maken aan de straffeloosheid die in de bezette Palestijnse gebieden heerst?
3. Kan Nederland samen met haar Europese partners oproepen tot een onafhankelijk onderzoek naar de daders van buitengerechtigde executies en verder aandringen op toezicht op de naleving van de internationaal rechtelijke bepalingen?
4. Kan de Kamer de minister vragen te onderzoeken welke mogelijkheden hij kan steunen om rechtstreekse toegang tot juridisch verweer mogelijk te maken voor de slachtoffers?

Hoogachtend, Tjipke Bergsma, directeur War Child
Jan van der Kolk, co-voorzitter Kairos Sabeel Nederland
Guido van Leemput, coördinator United Civilians for Peace
Aloys van Rest, directeur Defence for Children
Galit Saporta, directeur gate48 - kritische Israëli's in Nederland
Max Wieselmann, directeur Een Ander Joods Geluid

Wave of prayer; een 'golf van gebed'¹

Ons gebed wordt gevraagd voor het volgende:

****De afgelopen weken werden in Bethlehem, Ramallah, Nazareth, Shefa' Amre en in andere steden en dorpen zowel in Israël als in Palestina, lichtfeesten rondom de kerstboom gehouden, zodat de gehele gemeenschap er vreugde aan kon beleven.**

Deze feesten worden ook samen gevierd met de christelijke pelgrims die het heilige land bezoeken om zich te verheugen op de komst van de geboorte van Jezus Christus.

Gebed

Eeuwige, nu wij nadenken over wat de Advent ons te zeggen heeft en over de liefde van God, die mens is geworden, bidden wij U dat de ogen van de pelgrims geopend worden om te zien wat de werkelijke realiteit in dit land is. Dat zij zien en ervaren dat de Palestijnen lijden onder bezetting en onderdrukking hen aangedaan door Israël.

Wij bidden U dat uw liefde licht doet schijnen in de donkerte van ons bestaan.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Kerstboodschap.

Mocht U geïnteresseerd zijn in de kerstboodschap van Sabeel, dan kunt u die vinden op de website van Kairos Sabeel of lezen in 'UITWEG', een driemaandelijks informatieblad dat nog vóór Kerstmis uitkomt. Informatie: www.vriendenvansabeelnederland.nl .

¹ Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een 'golf van gebed'. Informatie www.vriendenvansabeelnederland.nl

BDS; een gevoelig onderwerp!

Op **12 januari 2017** spreekt Guido van Leemput over BDS; Boycot, Desinvestering en Sancties. Een gevoelig onderwerp waaraan vele kanten zitten en daarom nogal omstrede is. Guido wil daarover meer helderheid geven. De bijeenkomst in de Pauluskerk begint om 19.30 uur; de zaal gaat open om 19.00 uur.

Pauluskerk: Mauritsweg 20 in Rotterdam; enkele minuten lopen van het Centraal Station.
→ *Het belooft een boeiende bijeenkomst te worden, m.a.w. zegt het voort in eigen kring!*

‘Tent of Nations’

Wat betekent het voor de Palestijns christelijke familie Nassar te leven onder Israëliische bezetting?

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen bij Tent of Nations?

Wat inspireert de familie Nassar om frustratie om te zetten in positieve actie?

Hoe houden zij hoop levend in een situatie van uitzichtloosheid?

Wat betekent hun motto ‘Wij weigeren vijanden te zijn’ voor ons in Nederland?

Hoe kunnen wij vanuit Nederland betrokken zijn?

Daoud Nassar wil u graag ontmoeten en u bijpraten en inspireren.

Wanneer? Zaterdagmiddag 4 februari 2017, 13.30 – 17.00 uur

Waar? Opstandingskerk, Het Kant 1, 3995 DZ Houten (naast NS-station Houten)



Programma

13.30 Inloop en ontvangst met koffie en thee

14.00 Welkom & introductie Tent of Nations

14.15 Interview met Daoud Nassar over *“101 Years of Existence on the Land – challenges, threats, sumud and creative resistance”*

15.00 Onderling gesprek met elkaar

15.15 Muziek uit het Midden-Oosten van de Syrische zanger Gharib

15.30 Pauze met ontmoeting, creativiteit, actietafels en een Palestijnse lekkernij

16.00 Muziek uit het Midden-Oosten van de Syrische zanger Gharib

16.10 Doe mee: ‘Wij weigeren vijanden te zijn’ (filmpje, panel en interactie)

16.30 Daoud Nassar spreekt over *“Living out of hope – together we make a difference”*

16.45 Muziek uit het Midden-Oosten van de Syrische zanger Gharib

17.00 Afsluitende borrel met ontmoeting, creativiteit en Palestijnse hapjes

Heb je een vraag aan Daoud?

Heb je een persoonlijke, originele of creatieve vraag die je graag aan Daoud Nassar wilt stellen? Stuur ons deze dan toe, zodat we (een selectie hiervan) kunnen gebruiken voor het interview met Daoud.

Wat kost het?

€ 10 per persoon, te betalen bij aankomst (gratis toegang voor deelnemers jonger dan 25 jaar)

Hoe meld ik me aan?

Je kunt je tot uiterlijk dinsdag 31 januari 2017 aanmelden via tentofnationsnl@gmail.com

Neem een vriend mee!

We zijn blij met de groeiende kring van Vrienden van Tent of Nations. Ben jij enthousiast over Tent of Nations en wil je dit met iemand delen? Neem dan een vriend of vriendin (of buurvrouw of broer of oma of achterneefje) mee, of stuur deze uitnodiging door, plaats onderstaand stukje op een website of in een nieuwsbrief.

Graag tot ziens, Benjamin Baars, Meta Floor, Bram Grandia

N.B. *Tent of Nations Bethlehem heeft zowel een goede laptop als een beamer nodig. Heb je deze staan en wil je ze schenken, of wil je hier een donatie voor doen? Laat het ons weten!*



G4S, u kent ze van Schiphol, de NS en nadere Nederlandse bedrijven en instellingen. Een internationaal beveiligingsbedrijf. In Nederland en andere Europese landen betrokken bij civiele objecten, maar in Israël en in de bezette gebieden actief in gevangenschappen, bij de bewaking van de muur en checkpoints, alsmede administratieve detentie; ook van kinderen. Kortom een bedrijf dat volop profiteert van de bezetting en haar nieuwste fysieke en elektronische technieken op de Palestijnse bevolking uittest.

En nog even dit:

1100 bomen voor ds. Bastiaan Jan Ader

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was ds. Bastiaan Jan Ader zeer actief in het verzet. Met zijn werk redde hij twee- tot driehonderd Joodse landgenoten, en verder onderduikers en piloten. Op 20 november 1944 werd hij door de Duitsers gefusilleerd. Het Joods Nationaal Fonds (JNF) plantte in naam van ds. Ader 1100 naaldbomen, bovenop het met de grond gelijk gemaakte Palestijnse dorp Bayt Natiff, om zo het dorp letterlijk te laten verdwijnen. Zoon Erik Ader wil dit onrecht rechtzetten. Zijn vader gaf zijn leven voor rechtvaardigheid en het beschermen van mensenrechten. De bomen die het JNF² in zijn naam plantte staan precies voor het tegenovergestelde, omdat ze een volk hun bestaansrecht, leven, rechten en eigendommen ontkennen. Op 20 november werd herdacht dat ds. Bastiaan Jan Ader tijdens de Holocaust door de Nazi's werd gefusilleerd voor het redden van Joodse landgenoten. Op die dag werden in Far'ata, in Palestina 1100 olijfbomen in zijn naam aangeplant, waarmee zijn rechtvaardige acties en leven herdacht werden en solidariteit werd getoond met het Palestijnse volk dat nu onderdrukt wordt.

Interessante websites

- www.openbethlehem.org
- www.tentofnations.org
- www.kairopalestina.nl
- www.stop-ttip.nl
- www.vriendenvansabeelnederland.nl
- www.sivmo.nl
- www.planteenolijfboom.nl
- www.nswas.nl
- www.dci-palestine.org
- www.unochaopt.org
- www.tadamun.nl
- www.article1collective.org



² Met - te goeder trouw - financiële steun van Nederlanders die langs deze weg wilden bijdragen aan de bebouwing van Israël, maar daarmee tegelijkertijd in voormalig Palestijns gebied de sporen van bewoning wisten.

Laatste nieuws !



WASHINGTON — President-elect [Donald J. Trump](#) on Thursday named [David M. Friedman](#), a bankruptcy lawyer aligned with the Israeli far right, as his nominee for ambassador to Israel, elevating a campaign adviser who has questioned the need for a two-state solution and has likened left-leaning Jews in America to the Jews who aided the Nazis in the Holocaust.

Mr. Friedman, whose outspoken views stand in stark contrast to decades of American policy toward Israel, did not wait long on Thursday to signal his intention to upend the American approach. In a statement from the Trump transition team announcing his nomination, he said he looked forward to doing the job “from the U.S. embassy in Israel’s eternal capital, Jerusalem.”

Through decades of Republican and Democratic administrations, the embassy has been in Tel Aviv, as the State Department insists that [the status of Jerusalem](#) — which both Israel and the [Palestinians](#) see as their rightful capital — can be determined only through negotiations as part of an overall peace deal.

Mr. Friedman, who has no diplomatic experience, has said that he does not believe it would be illegal for Israel to annex the occupied West Bank and he supports building new settlements there, which Washington has long condemned as illegitimate and an obstacle to peace.

Lees meer:

http://www.nytimes.com/2016/12/15/us/politics/donald-trump-david-friedman-israel-ambassador.html?emc=edit_na_20161215&nid=57934955&ref=cta&r=0

Colofon

paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com

<http://nl-nl.facebook.com/pages/PAIS-Rijnmond/204684222896052>