



Palestina – Israël

Werkgroep Rijnmond e.o.

Nieuwsbrief
februari 2016

Introductie

Met deze korte Nieuwsbrief wil de PAIS werkgroep Rijnmond e.o. u in het bijzonder attenderen op het 100 jarig bestaan van de **Tent of Nations** van Daoud Nassar, nabij Bethlehem. De Palestijns christelijke boer die, zoals hij het zelf formuleert: ‘... weigert de vijand te zijn’.

Uitnodiging voor de ‘Week of Celebrations’ bij de Tent of Nations in mei 2016

In 2016 is het 100 jaar geleden dat de familie Nassar het land kocht waarop zich nu de ‘Tent of Nations’ bevindt. Van 9 - 12 mei 2016 (dat is de week tussen Hemelvaart en Pinksteren) viert de Tent of Nations daarom met vrienden van over de hele wereld haar 100e verjaardag. Dit doet zij door een inspirerend 4-daags programma aan te bieden waarin vriendschap, solidariteit en ontmoeting centraal staan en waarin we met elkaar de handen uit de mouwen steken. Tijdens de twee weekenden voorafgaand en volgend op de celebrations worden excursies op de Westbank aangeboden.

→ Je kunt je aanmelden tot 1 maart 2015. Meer informatie is te vinden op www.tentofnations.org.
Van harte welkom!



“**Geloven onder bezetting**” is het recent verschenen boek van Mitri Raheb; Palestijn, christen, luthers predikant, theoloog en vredesactivist. ISBN 978 90 239 7022 4; uitgeverij Boekencentrum.

LAATSTE NIEUWS

http://www.ochaopt.org/documents/hc_statement_demolitions_feb16_final.pdf

Provocerend!

De rond de Kerstdagen door de Israëlische ambassadeur in Washington aan relaties toegezonden geschenkpakketten waren afgelopen jaar gevuld met producten afkomstig uit de nederzettingen in de bezette gebieden. Deze Ron Dermer wilde daarmee nog eens benadrukken dat wat hem betreft deze gebieden gewoon bij Israël behoren. Het ging om producten zoals wijn, olijfolie, huidcrème en de zoete oriëntaalse lekkernij halva, geproduceerd op de bezette Westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte. Een schaamteloze en provocerende actie van deze hoge Israëlische functionaris. Tegelijkertijd een signaal aan u als consument. Kijk kritisch naar het etiket van genoemde producten, en bij twijfel: niet kopen! (bron: Trouw, 24 dec.2015)

Boycot 'gestolen' waar!

Een deel van de producten in Nederlandse winkels met de tekst "Product of Israël" is afkomstig van gestolen grond op de Westelijke Jordaanoever! Gronden die van de Palestijnse eigenaren zijn afgenomen en waarop landbouwproducten worden geteeld die vervolgens als producten uit Israël naar Europa worden geëxporteerd. Producten die meestal met laagbetaalde arbeid van Palestijnse arbeiders zijn verbouwd en met gebruik van de voor Israël zelf geldende lage invoerrechten illegaal in de Europese Unie worden ingevoerd en ook in Nederland op de markt gebracht. En dat voor scherpe prijzen dankzij de goedkope (gestolen) grond en slecht betaalde arbeid.

Wees solidair met de Palestijnen en koopt deze waar niet!

Boycot niet omdat wij ergens last van hebben, maar omdat de mensen er dáár om vragen! Zie voor meer informatie www.docP.nl.

Interessante websites

- www.openbethlehem.org
- www.kairopalestina.nl
- www.vriendenvansabeelnederland.nl
- www.planteenolijfboom.nl
- www.jai-pal.org
- www.tentofnations.org
- www.stop-ttip.nl
- www.sivmo.nl
- www.nswas.nl
- www.eajg.nl

Kom, Zie en Vertel! ¹

'Als je alleen contact met ons wilt om ons te steunen en alleen onze kant in het conflict tussen Israël's en Palestijnen kiest, blijf dan weg; er zijn al genoeg vijanden in ons land. Maar als u onze vriend wilt worden en vrienden met Israël blijft, wees dan welkom. Want we hebben vrienden nodig, die ook kritiek op hun vrienden durven geven. Blijf gerust pro Israël, zolang u het maar blijft aanspreken op de inhumane onderdrukkende apartheidspolitiek ten opzichte van de Palestijnse bevolking.' Citaat van Aartsbisschop Elias Chacour van de Melkite Grieks Katholieke kerk in Akko, Haifa, Nazareth en Galilea.

Colofon paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com

<http://nl-nl.facebook.com/pages/PAIS-Rijnmond/204684222896052>

¹ "Kom, zie en vertel" is de uitnodiging van de Palestijnse christenen in hun Kairosdocument. Het is beter om zelf de situatie in ons bezette land te komen zien, dan ons alleen op ons woord te geloven.