



Palestina – Israël

Werkgroep Rijnmond e.o.

Nieuwsbrief 15
Januari 2018

Vooraf

In december 2009 publiceerden de gezamenlijke Christelijke kerken in bezet Palestijns gebied het KAIROS document. Daarin roepen zij, de wanhoop als gevolg van de bezetting nabij, hun medechristenen in de wereld op om oog te hebben voor hun benarde situatie en hen de helpende hand te reiken. In Nederland is het KAIROS document, ook door de PKN, weliswaar gepubliceerd en onder de aandacht van de kerken gebracht, maar daar is het dan ook bij gebleven. Alleen in kleine, vaak lokale of regionale kring zijn sindsdien acties en initiatieven ondernomen om de Palestijnse broeders en zusters in hun streven naar vrede bij te staan. Het ontbreken van enige actieve steun vanuit de PKN is opvallend en pijnlijk. Kennelijk zijn behoudende krachten binnen de landelijke kerk en de voortgaande lobby van 'Christenen voor Israël' zodanig sterk dat de Protestantse Kerk van Nederland wegkijkt van de situatie waarin de Palestijnse Christenen in de bezette gebieden zich bevinden.

- Standpunten en uitspraken verharden -

Tegelijkertijd zien we dat door dit wegkijken van Europese kerken en landen, en gesterkt door het provocerende optreden van de Amerikaanse president, er een toenemende verharding van standpunten en uitspraken van Israëlische regeringsfunctionarissen en politici is. Bovendien roeren extremistische politieke krachten zich en sturen aan op snelle Israëlische annexatie van de bezette Palestijnse gebieden.

In deze Nieuwsbrief vestigen wij uw aandacht op een reeks recente uitspraken, besluiten en acties van Israël en wijzen we u op het internationaal machtsspel dat zich afspeelt en hoe de schending door Israël van het internationaal recht voortduurt.

In deze nieuwsbrief treft u informatie uit diverse bronnen aan en attenderen wij u op organisaties die zich inzetten voor de vrede in Israël en Palestina.

Tip: print de Nieuwsbrief, lees deze en geef deze door aan anderen. De Nieuwsbrief opslaan en daarna doorsturen kan ook. Ons werk steunen? Zie meer informatie over PAIS op het laatste blad.

Likud spreekt zich uit voor verdere annexatie Palestina

bron: www.rightsforum.org

Het Centraal Comité van Netanyahu's Likud-partij nam kort geleden een resolutie aan waarin wordt opgeroepen tot verdere annexatie van Palestijns gebied en ongeremde uitbreiding van de illegale nederzettingen.

De resolutie werd met algemene stemmen aangenomen door het Centraal Comité, het belangrijkste besluitvormende orgaan van de Likud. Het Comité roept de parlementariërs van de partij op zich in te zetten voor ongebreidelde uitbreiding van de Israëlische kolonies ('nederzettingen') in bezet Palestina en de annexatie van de gekoloniseerde delen van dat gebied. In 1980 annexeerde Israël al het in 1967 bezette Oost-Jeruzalem, nu is het tijd voor drastische vervolgstappen, aldus het Comité.

De volledige resolutietekst [luidt](#):

Fifty years after the liberation of Judea and Samaria, and with them Jerusalem, our eternal capital, the Likud Central Committee calls on Likud's elected leaders to work to allow unhindered construction and to extend Israeli law and sovereignty in all the areas of liberated settlement in Judea and Samaria.



Oproep tot landroof

De tekst getuigt van het radicale karakter van de partij. De resolutie roept op tot landroof door Israël en tot nog ernstiger schendingen van bindende VN-resoluties en het internationaal recht dan het land al begaat. Het taalgebruik – de 'bevrijding', de 'eeuwige hoofdstad Jeruzalem' en het bijbelse 'Judea en Samaria' – verradt de sterke invloed van de religieuze kolonistenbeweging op de koers van de partij. Palestijnen hebben in deze Uitverkoren Volk-ideologie geen plaats, evenmin als vrede. De Likud is, zoals dat heet, 'no partner for peace' – geen partner voor vrede.

De resolutie is niet bindend, maar kan door de Likud-parlementariërs niet worden genegeerd. Voor hun herverkiezing is steun van het drieduizend koppen tellende Centraal Comité noodzakelijk. Veel moeite zal er binnen de partij niet met de boodschap bestaan. Al voor de stemming kreeg de resolutie openlijk steun van een groot aantal partijprominenten, onder wie de ministers Erdan, Elkin en Katz, voorzitter van het parlement Edelstein en burgemeester van Jeruzalem Barkat.

Tijdens de bijeenkomst van het Comité hield voormalig minister Gideon Sa'ar de vijftienhonderd aanwezigen voor dat de Likud iedere twijfel over de toekomst van Palestina moet wegnemen. Annexatie van delen van Palestijns gebied is slechts een kwestie van tijd, zei hij, en Likud moet die illegale onderneming leiden:

Let us, the Likud, be the ones that lead it! Our task is to remove any question mark that remains over the future of the settlement movement.

Ontkenning bestaansrecht Palestina

Met de resolutie demonstreert de Likud eens te meer haar minachting voor de tweestaten-oplossing, waaraan de partij nooit meer dan lippen dienst heeft bewezen. Al in 2002 sprak het Centraal Comité in een resolutie uit dat de partij tegenstander is van een Palestijnse staat. Terwijl *Likudniks* van rang en stand geregeld klagen dat critici van Netanyahu's politiek het bestaansrecht van Israël in twijfel zouden trekken, weigeren zij zelf het bestaansrecht van Palestina te erkennen.

Hun opstelling laat alleen nog ruimte voor de éénstaatoplossing, maar ook die is voor de Likud taboe. De partij streeft er openlijk naar door het blijven stellen van voldongen feiten een zo groot mogelijk deel van Palestina onder Israëlische soevereiniteit te brengen, met zo min mogelijk Palestijnen.

Het afgelopen jaar liet premier Netanyahu geen gelegenheid onbenut om [te benadrukken](#) dat Israël zijn agressieve beleid van bezetting en kolonisering zal voortzetten. Ook hij beroept zich op een goddelijke belofte aan het joodse volk, zoals opgetekend in het Oude Testament. Het is

in het Israël van nu niet de taal van een extremistische splinterpartij, maar die van politieke mainstream.

Wave of prayer; een 'golf van gebed'¹

Ons gebed wordt gevraagd voor het volgende:

** Ongeveer 1500 leden van de Likud partij van de minister president Benjamin Netanyahu hebben unaniem ingestemd met de oproep om de bezette Westelijke Jordaanoever in de toekomst Israëliësch gebied te laten zijn.

Deze niet bindende resolutie riep ook op om ongelimiteerd nederzettingen te bouwen op de Westbank.

Gebed

Eeuwige, de extremisten zijn vast van plan het land van de Palestijnen te stelen en het land dat van hen is, te ontnemen. Wij bidden voor gewetensvolle mensen in Israël om extra druk uit te oefenen op de Israëliëse politici om een einde te maken aan hebzucht en kolonialisme en om zich gewaar te worden van het Internationale Recht.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Israël viert vijftig jaar bezetting in illegale nederzettingen

Met een grootse bijeenkomst in de illegale nederzetting Gush Etzion maakte de Israëliëse regering een oorverdovend politiek statement: de in de Zesdaagse Oorlog van juni 1967 veroverde Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem zijn 'joods' gebied en blijven tot het einde der tijden in Israëliëse handen, en met VN-resoluties die op basis van het internationaal recht bepalen dat de Israëliëse aanwezigheid illegaal is hebben we niets te maken. De provocerende boodschap was gericht aan de Palestijnen en de internationale gemeenschap: bekijk het maar met je pleidooien voor Palestijnse rechten en een Palestijnse staat, wij gaan hier nooit meer weg.



Netanyahu en Gabbay: 'Jordaanvallei voor altijd van Israël'.

Israël zal de Palestijnse Jordaanvallei blijven bezetten en koloniseren. Dat stelt premier Netanyahu in een nieuwe provocatie van de Palestijnen en de internationale gemeenschap. Arbeidspartijleider Gabbay sluit zich bij hem aan: illegale kolonisering is 'het mooie gezicht van het zionisme'.

¹ Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een 'golf van gebed'. Informatie www.vriendenvansabeelnederland.nl

Wave of prayer; een 'golf van gebed'²

Ons gebed wordt gevraagd voor het volgende:

**Afgelopen donderdag hebben drie teenagers een open brief gepubliceerd gericht aan de minister president Netanyahu waarin zij schreven dat zij niet in militaire dienst zullen gaan, vanwege de Israëlische bezetting.

Gebed

Eeuwige, wij danken U voor alle vrienden in Israël die weigeren deel te nemen aan de zondigheid van de Israëlische bezetting. Wij bidden dat de stemmen van deze jonge Israëlische teenagers door mogen klinken in de harten van andere Israëliërs.

Dat liefde mag zegevieren boven angst en gerechtigheid als nummer één geldt voor alle mensen van dit land.

Heer, onze God wij bidden U verhoor ons.

Opnieuw groen licht voor woningbouw

bron: www.rightsforum.org

Ondanks Europese kritiek gaat Israël stug door met het uitbreiden van zijn illegale kolonies in bezet Palestina. Woensdag 18 oktober 2017 werd de bouw van 2600 nieuwe woningen aangekondigd, verspreid over de hele Westelijke Jordaanoever. Maar de kolonistenbeweging eist meer.

Netanyahu herhaalt: 'De Westbank is van het joodse volk'

En weer verkondigt premier Netanyahu dat de Westelijke Jordaanoever 'joods' gebied is. Israël zal de kolonisering ervan voortzetten. De Palestijnen kunnen hun eigen staat vergeten. En de internationale gemeenschap de tweestatenoplossing.

In dat licht roepen **de Palestijnse president Abbas** en **de Israëlische krant Haaretz** de wereld op om de tweestatenoplossing snel te implementeren. Geef Israël niet de kans een apartheidsstaat te creëren. Het is nu of nooit.

Jeruzalem

Door het omstreden besluit van president Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van de staat Israël heeft hij niet alleen een belangrijk onderhandelingspunt in het vredesproces uit handen gegeven, maar ook de Palestijnse rechten geschonden en de discussie over de internationale status van de stad opnieuw aangewakkerd. Uitgaande van VN-resoluties van 1947 en Geneefse conventies moet (tenminste) de Oude Stad met zijn heilige plaatsen de status van een *corpus separatum*, een internationale zone, krijgen. De joodse, christelijke en islamitische heiligdommen zouden er onder internationaal beheer moeten komen. De stad kan gezien haar bewogen geschiedenis niet aan één politiek-religieuze macht worden overgelaten.



² Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een 'golf van gebed'. Informatie www.vriendenvansabeelnederland.nl

Na de Amerikaanse stellingname zijn er vanuit de gehele wereld veel, overwegend afkeurende, reacties gekomen, waarbij zowel de geschonden Palestijnse rechten in het kader van een twee-statenoplossing, als zorg over de veiligheid van de heilige plaatsen de boventoon voeren.

Zo was er ook de open brief van de Evangelisch Lutherse Kerk van Jordanië en het Heilige Land aan president Trump met de nadrukkelijke vraag om Jeruzalem te blijven erkennen als hoofdstad voor twee volken en heilige stad voor drie religies. Deze brief werd vervolgens door alle overige Christelijke leiders in Jeruzalem ondertekend.

➔ Het zou mooi zijn als onze Protestantse Kerk (waar toch ook de Nederlandse Lutheranen deel van uitmaken) haar instemming met deze boodschap kenbaar zou maken. U kunt de brief aan president Trump op internet vinden onder: <https://kairos-sabeel.nl/een-open-brief-over-jeruzalem-aan-trump/>.

Op de website van **Kairos-Sabeel Nederland** vind u nog meer interessante reacties en beschouwingen over Trumps besluit: <https://kairos-sabeel.nl/actueel>.

Kairos-Sabeel Nederland geeft op verschillende manieren informatie over de situatie en de ontwikkelingen in de bezette gebieden. Zij doet dat, op basis van de oproep van Palestijnse christenen aan de wereld in het Kairos document, d.m.v. bijeenkomsten, via de website www.kairos-sabeel.nl en de uitgave van het blad 'uitWEG' dat 3x per jaar verschijnt en wordt toegestuurd aan leden en donateurs.

Wave of prayer; een 'golf van gebed'³

Ons gebed wordt gevraagd voor het volgende:

** In een nieuw rapport van de mensenrechten organisatie B'Tselem wordt gemeld dat Israël zijn huisvuil, inclusief zeer giftig huisvuil, naar de Westelijke Jordaanoever vervoert en daar dumpst. Door dit te doen misbruikt Israël zijn macht als bezettingsmacht en laat aan de burgers van Palestina zien dat zij, in afwijking van het internationaal recht, geen zeggenschap hebben. Dit voedt het besef van onmacht en heeft negatieve invloed op de leefomgeving en de gezondheid van mensen.

Gebed

Eeuwige, wij Palestijnen worden overstelpt met onjuiste en verkeerde acties die door Israël gepleegd worden. Wij vragen uw geest om ons de kracht te geven die nodig is om op geweldloze wijze weerstand te bieden aan de krankzinnigheid van de Israëlische bezetting. Dat er toch een einde aan mag komen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

** Uit een studie verricht door de Kar al-Kalima universiteit in Bethlehem blijkt dat de belangrijkste reden van de exodus van Palestijnse christenen, de Israëlische bezetting is.

Gebed

Eeuwige, heilige verlosser van onze wereld, wij bidden U voor de kerk in Palestina.

Wees met uw kerk en bescherm haar tegen alle onheil en desintegratie. Dat vrouwen, mannen en kinderen die hier in dit land het lichaam van Christus vormen mogen doorgaan met het licht van uw liefde, waarheid en genade te laten schijnen.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

³ Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een 'golf van gebed'. Informatie www.vriendenvansabeelnederland.nl

The Rights Forum

<https://rightsforum.org>

Enkele van de meest gelezen items op de website van The Rights Forum zijn: (→ met cursor Ctrl +klikken)

- [Ahed al-Tamimi / Opgepakte Palestijnse activiste mishandeld en rechteloos](#)
 - [State violence / Israël valt in twee weken 123 Palestijnse dorpen binnen](#)
 - [War on BDS / Israëlische regering betaalt media voor plaatsen nepnieuws](#)
-

Uitnodiging: Vriendenmiddag Tent of Nations - 10 februari 2018

Ben je betrokken op Tent of Nations, of wil je hiermee kennismaken, weet je dan van harte welkom op deze Vriendenmiddag waar we elkaar ontmoeten, en in vriendschap en solidariteit verbonden zijn met Tent of Nations.

Programma

- 13.30 - 14.00 Inloop met koffie en thee. Iedereen maakt een keuze voor drie themagroepen.
- 14.00 - 15.00 We worden bijgepraat over de ontwikkelingen bij Tent of Nations en we luisteren via Skype naar Daoud Nassar in Bethlehem.
De Syrische zanger Gharib omlijst het programma met muziek uit het Midden-Oosten.
- 15.00 - 15.30 Ontmoeting, Palestijnse zoetigheid en actietafels.
- 15.30 - 17.00 Carrousel waarbij ieder drie themagroepen kiest (uitgebreide beschrijving hieronder):
- 17.00 - 18.30 Afsluitende borrel met Palestijnse hapjes en drankjes.

Wanneer? Zaterdagmiddag 10 februari 2018, 13.30 - 17.00 uur, met een borrel tot 18.30 uur.

Waar? Grote Kerk, Hoofdstraat 115 (ingang: De Lei 86), 3971 KA Driebergen
(Vanaf station Driebergen-Zeist brengt bus 50 je hier in vier minuten. Gratis parkeren als je met de auto komt).

Wat kost het? € 10 per persoon, te betalen bij aankomst (gratis toegang voor deelnemers t/m 25 jaar)

Hoe meld ik me aan? Je kunt je tot uiterlijk di. 6 febr. 2018 aanmelden: tentofnationsnl@gmail.com .

Wie organiseert het?

Deze vriendenmiddag wordt georganiseerd door de Stichting Vrienden van Tent of Nations Nederland. Het bestuur bestaat uit Benjamin Baars, Meta Floor en Bram Grandia.

Meer info? Kijk op www.tentofnations.nl, mail tentofnationsnl@gmail.com of bel 06 488 09 550

Interessante websites

- www.rightsforum.org
 - www.tentofnations.org
 - www.yashebron.org
 - www.vriendenvansabeelnederland.nl
 - www.kairos-sabeel.nl
 - www.planteenolijfboom.nl
 - www.jewishvoiceforpeace.org
 - www.sivmo.nl
 - www.nswas.nl
 - www.dci-palestine.org
 - www.tadamun.nl
 - www.eajg.nl
 - www.unochaopt.org
 - www.palestinasolidariteit.be
-



www.jewishvoiceforpeace.org



Koop geen producten uit clandestien geëxploiteerd bezet Palestijns gebied!

Zie ook www.paisrijnmond.nl, de website van de werkgroep. Naast de Nieuwsbrieven staan op deze site actualiteiten, een agenda, verwijzingen naar organisaties en artikelen met achtergrondinformatie over de Palestijnse kwestie.

PAIS. Wie, wat, waar?

PA-IS; Palestina – Israël / vrede. Een werkgroep van kerkelijk betrokken mensen die via informatie-uitwisseling en het ondersteunen van kleinschalige initiatieven in de regio Rijnmond e.o. wil bijdragen aan bereiken van een rechtvaardige vrede voor de Israëliërs en de Palestijnen. Het accent ligt daarbij op de informatievoorziening over de situatie in de Palestijnse gebieden.

PAIS steunen? Wilt u het werk van de PAIS werkgroep steunen, maak dan uw bijdrage over op bankrekening NL 17 INGB 0005 45 0726 t.n.v. DC Pauluskerk, met vermelding PAIS.

Colofon

paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com

www.paisrijnmond.nl

<http://nl-nl.facebook.com/pages/PAIS-Rijnmond/204684222896052>