



Palestina – Israël

Werkgroep Rijnmond e.o.

Nieuwsbrief 5
Mei 2016

Introductie

Met deze Nieuwsbrief informeert de PAIS werkgroep Rijnmond e.o. u over diverse actuele initiatieven en bijeenkomsten. Ook wordt uw aandacht gevraagd voor situaties die het leven van de Palestijnse bevolking in de bezette gebieden extra bemoeilijken en een voedingsbodem zijn voor meer frustratie en verzet. Er moet nu snel een vreedzame oplossing komen voor het Israëliësch – Palestijns conflict en een beëindiging van de bezetting.

Herdenking “Nakbah” op 14 mei 2016 in Rotterdam

النكبة

Tijd en plaats: van 14.00 tot 16.00 uur, tussen Marktplaats en Laurenskerk.

Op 15 mei 1948 werd, na een resolutie van de Verenigde Naties, de staat Israël gesticht. Voor velen was het de uitkomst van een lang gekoesterde droom: een veilig thuis voor het eeuwenlang vervolgd en onderdrukte joodse volk.

Voor het Palestijnse volk was het een ramp. 700 000 Palestijnse burgers sloegen op de vlucht en vele dorpen werden door Israëliëse militieën verwoest. Terugkeer was niet mogelijk en nog steeds leven de nakomelingen van deze vluchtelingen ver weg van huis en haard, en met steeds minder uitzicht op een terugkeer. Deze ramp, in het Arabisch “Nakbah”, wordt jaarlijks door Palestijnen en allen die het voor hen opnemen herdacht.

Op 14 mei 2016 staat tussen Markthal en Laurenskerk een tent, er zullen sprekers zijn en er wordt informatie uitgedeeld. **Kom naar de herdenking en steun het Palestijnse volk.**

Goede bijeenkomst in de Bergsingelkerk op zondag 17 april 2016



Onze lange geschiedenis met dit land nodigt ons uit dichterbij de mensen in Palestina te staan.
werkgroep wereldwinkel / Bergsingelkerk Rotterdam

De werkgroep die zich ten doel stelt de discussie rond de kwestie Palestina-Israël binnen de kerken aan de orde te stellen, had in de Bergsingelkerk in samenwerking met ds. K. Broos een kerkdienst voorbereid, met na de koffiepauze een discussie met circa 20 deelnemers.

We hadden een heel mooie kerkdienst. Een originele schriftlezing van Amos Oz uit zijn boek Judas over kruisvaarders op weg naar het Beloofde land, naast de tekst uit Genesis 17 over Abram; ook reiziger naar dat land. Een bijzonder goed doordachte preek van Katinka over hoe wij in het conflict toch mee kunnen doen om dichterbij het Beloofde land te komen.

De oproep van het door Palestijnse kerken in 2009 opgestelde KAIROS document om d.m.v.

overleg, boycot en sancties tegen Israël en bezoek aan de bezette gebieden tot een vreedzame oplossing van het conflict te komen, leidde tot een weldoordacht maar soms ook emotioneel gesprek.

Het was duidelijk dat de betrokkenheid van de deelnemers groot was en men verbolgen was over het uitzichtloze onrecht dat Palestijnse mensen, w.v. nauwelijks 2% christen is, na bijna 70 jaar wordt aangedaan.

Een gebrek aan kennis over de feitelijke geschiedenis en de actuele ontwikkelingen in de bezette gebieden maken dat velen zich niet kunnen voorstellen dat men bezig is een exclusief Joodse staat te realiseren. Israëlische, rechtse krachten trachten dit, ondersteund door met name de zionistisch christelijke politiek vanuit de VS, stap voor stap te bereiken. Het zich al lang voortslepende drama en een twijfelachtige voorlichting door de media zijn hieraan mede schuldig. Er zal daarom, binnen en buiten de kerken, nog veel werk verzet moeten worden. Het was goed dat de discussie daarover in de Bergsingelkerk op zo'n waardige wijze gevoerd kon worden.

OCHA en **LAATSTE NIEUWS**

Het clandestien ontruimen en afbreken van Palestijnse huizen door de Israëlische autoriteiten in de bezette gebieden gaat, ondanks internationale kritiek, gewoon door. OCHA, een bureau van de Verenigde Naties rapporteert daar regelmatig over. Zie ook onderstaande link.

http://www.ochaopt.org/documents/hc_statement_demolitions_feb16_final.pdf

OCHA stelt zich tot doel te signaleren waar het gaat om onrecht en schending van mensenrechten, faciliteert initiatieven die conflicten kunnen helpen oplossen, brengt humanitaire organisaties bij elkaar, voorziet mensen die dat nodig hebben van juridische bijstand en mobiliseert hulpkrachten en -middelen. Zo ook in de Palestijnse gebieden. Meer weten?

Zie www.unocha.org.

Het kind van de rekening

Vele generaties Palestijnse kinderen zijn opgegroeid onder een wrede militaire bezetting door Israël. Deze bezetting duurt al bijna 50 jaar. Eind 2015 werden er meer kinderen dan ooit slachtoffer van geweld. Israël is het enige land ter wereld dat systematisch kinderen arresteert

en verhoort, vaak zonder gedegen bewijs, vaak zonder hun ouders en vaak zonder adequate juridische ondersteuning. Elk jaar worden honderden Palestijnse kinderen veroordeeld door een Israëlische militaire rechter, zonder dat zij profiteren van de basis rechten die Israëlisch kinderen wel hebben. “Jaar na jaar zien we dat kinderen geen eerlijk proces krijgen en dat de situatie voor deze kinderen niet verbetert.

Hierdoor schenden het Israëlische leger, de

politie en de rechtbank systematisch kinderrechten,” zegt Khaled Quzmar, directeur Defence for Children International Palestine.

Op 1 januari 2016 zaten er meer dan 400 Palestijnse kinderen in een Israëlische gevangenis. Driekwart van deze kinderen werd tijdens hun arrestatie mishandeld. Lees meer op www.dci-palestine.org



Zomaar een bericht uit 'the wave of prayer' *).

De Israëliëse regering heeft besloten een nieuwe illegale nederzettingencomplex te bouwen achter de scheidingsmuur binnen de Westelijke Jordaanoever. Zij gaat 1690 huizen en kleine industriële units bouwen op dit stuk land. Hierdoor zal bezet Oost Jeruzalem nog verder geïsoleerd worden van de Palestijnen die op de Westelijke Jordaanoever wonen. Dit is heel problematisch omdat Oost-Jeruzalem de gewenste hoofdstad is voor een Palestijnse staat en dat door deze nieuwbouw van nederzettingen dit haast onmogelijk wordt gemaakt.

Gebed

Eeuwige, God van gerechtigheid wij zien met woede en frustratie naar het feit dat nog meer Palestijns gebied wordt ingenomen vanwege de illegale bouw van huizen en uitbreiding van gestolen land. Wij worstelen met de gedachte hoe hoop te houden in deze situatie. Wij zijn ook teneinde raad nu wij niet meer weten wat wij moeten doen.

Zend uw heilige Geest om met ons mee te gaan in deze donkere dagen en herinner ons eraan dat er licht zal zijn aan het einde van de tunnel.

Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

*) een vertaling van een van de gebeden die tijdens de wekelijkse viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel in Jeruzalem worden uitgesproken. Over de hele wereld gebruiken Vrienden van Sabeel deze gebeden in persoonlijke gebedsmomenten of in publieke vieringen. Zo gaan de gebeden de hele wereld rond als een 'golf van gebed'. Zie ook www.vriendenvansabeelnederland.nl.

Was dit het Nieuws? Doe iets als het niet klopt!

Op woensdag 20 april j.l. zette documentairemaker en journalist Jacqueline de Bruijn, onder de titel 'Was dit het Nieuws?', in de kerkzaal van de Pauluskerk uiteen door welke filters wij nieuws krijgen aangeboden en wat dat betekent voor onze interpretatie van de feiten. Jacqueline heeft nauwkeurig geïnventariseerd hoe de nieuwsrubrieken 'Een Vandaag' en 'Nieuwsuur', voorafgaand en tijdens de aanvallen in 2014 van Israël op Gaza, de berichtgeving inzake Palestina en Israël hebben verzorgd.

Het was een realistisch en toch hoopvol betoog. Vergeleken met een jaar of twintig geleden, toen het 'normaal' was dat nieuwslezers hun verhaal een bepaalde lading meegaven door het gebruik van termen als 'de extremistische...' en dergelijke, wordt nu duidelijk geprobeerd om kwesties van twee kanten te benaderen.

Maar, als je zoals De Bruijn heeft gedaan, gewoon gaat turven dan blijkt dat toch lastig te zijn. Als je bijvoorbeeld een nieuwsbericht van zes minuten



over Gaza bekijkt, blijken meer dan vijf minuten daarvan uit Tel Aviv in Israël te komen. Het 'frame' waarin wordt gesproken gaat ook steeds over 'de strijd tussen Hamas en Israël' en '..... tja, daarbij vallen nu eenmaal Palestijnse slachtoffers'. Over de objectieve werkelijkheid van de bezetting door Israël van de Westelijke Jordaanoever wordt sowieso zelden gesproken.

Volgens Jacqueline de Bruijn gaat het hierbij niet om onwil van journalisten, maar hebben hun keuzes ook te maken met wat zij aan nieuws krijgen aangeboden en binnen welk 'frame' dat gebeurt.

Haar advies is om steeds als je als lezer/kijker vaststelt dat berichten een zekere kleur hebben, daarover rechtstreeks contact op te nemen met de redacteur of het medium. 'Schrijf een brief of een e-mail. Of bel met ze. Redacties krijgen veel reacties. Daarom reageren ze niet altijd op jouw bericht, maar ze zien het wel. En daar doen ze uiteindelijk wel wat mee.' *Reageren helpt!*

Olijfplukreis 15 - 23 oktober 2016

Deze reis wordt georganiseerd en uitgevoerd door onze Palestijnse partners van de Joint Advocacy Initiative van de YMCA en YWCA in Palestina en de Alternative Tourism Group.

Tijdens de olijfplukreis besteden we als vrijwilligers en waarnemers een aantal ochtenden op het land van Palestijnse boeren om samen met hen olijven te plukken. Verder maken we verschillende excursies naar o.a. Bethlehem, Jeruzalem en Hebron en bezoeken we organisaties die zich bezig houden met Palestijnse vluchtelingen en de politieke situatie in de bezette gebieden.

Wij verblijven in het dorp Beit Sahour, een christelijk dorp dat grenst aan Bethlehem. In Beit Sahour en Bethlehem zijn verschillende cafés en restaurants om ook gezellige avonden door te kunnen brengen. Het is een internationaal gezelschap, de voertaal is Engels.

Deelnemen aan het programma kost 700 dollar. Dit is inclusief overnachtingen (keuze uit hotel op basis van twee personen per kamer of thuis bij een gastgezin), drie maaltijden per dag, vervoer en begeleiding. Dit is exclusief het vliegticket.

➔ Voor vragen, aanmelden of als je een uitnodiging wilt ontvangen voor de informatieve bijeenkomsten die wij in Nederland organiseren neem je per email contact op via info@planteenolijfboom.nl of via het [contactformulier](#)

Boycot 'gestolen' waar!

Een deel van de producten in Nederlandse winkels met de tekst "Product of Israël" is afkomstig van gestolen grond op de Westelijke Jordaanoever!

Gronden die van de Palestijnse eigenaren zijn afgenomen en waarop landbouwproducten worden geteeld die vervolgens als producten uit Israël naar Europa worden geëxporteerd. Producten die meestal met laagbetaalde arbeid van Palestijnse arbeiders zijn verbouwd en met gebruik van de voor Israël zelf geldende lage invoerrechten illegaal in de Europese Unie worden ingevoerd en ook in Nederland op de markt gebracht. En dat voor scherpe prijzen dankzij de goedkope (gestolen) grond en slecht betaalde arbeid.

Wees solidair met de Palestijnen en koopt deze waar niet!

Boycot niet omdat wij ergens last van hebben, maar omdat de mensen er dáár om vragen! Zie voor meer informatie www.docP.nl .

Interessante websites

- www.openbethlehem.org
- www.kairopalestina.nl
- www.vriendenvansabeelnederland.nl
- www.planteenolijfboom.nl
- www.jai-pal.org
- www.dci-palestine.org
- www.tentofnations.org
- www.stop-ttip.nl
- www.sivmo.nl
- www.nswas.nl
- www.eajg.nl

Israël draait kraan Palestijnse bevolking dicht

Eind 2014 vernietigde het Israëlische leger een kilometerlange waterleidingbuis waarmee water werd aangevoerd voor Palestijnse gemeenschappen in het noorden van de Jordaanvallei. Daardoor kwam bij tienduizenden Palestijnen in Oost-Jeruzalem bijna een jaar geen water uit de kraan. Ook in Gaza is de watervoorziening afgeknepen en het beetje water dat de mensen daar bereikt is ondrinkbaar. Zo blijkt controle over het water een essentieel deel te zijn van de middelen die Israël hanteert in de bezetting van de Palestijnse gebieden, de Westbank, Oost-Jeruzalem en Gaza.

Al in 1919 zei Weizmann (die later de eerste premier zou worden): ‘Het is van vitaal belang dat alle bronnen die het land van water voorzien niet alleen veilig gesteld moeten worden, maar ook onder controle komen’. Later herhaalde chefstaf en minister van landbouw Eitan: ‘Israël moet de Westbank bezetten en voorkomen dat de kranen van Tel Aviv worden dichtgedraaid.’ En de huidige premier Netanyahu herhaalde dat nog eens in 1998.

Tijdens de bezetting in 1967 werd het idee van Weizmann geconcretiseerd. Alle Palestijnse waterbronnen werden Israëliisch staatseigendom en Palestijnen moesten toestemming vragen om over hun bronnen te kunnen beschikken. Zo’n dertig jaar later werden de Oslo-akkoorden getekend. Die zouden daar een eind aan moeten maken. Nu, weer twintig jaar later, blijkt er niets veranderd.

Palestijnen op de Westbank mogen niet bij de Jordaan, een van hun belangrijkste water-



bronnen, komen en bovenstrooms wordt het water omgeleid naar het meer van Galilea. Verder kunnen zij slechts over een vijfde van de andere hoofdvoorraad, een ondergrondse bergwaterbron, beschikken. Want ook hiervan eigent Israël zich de rest toe, en kunnen de Palestijnen bij Mekorot, het nationaal waterleidingbedrijf van Israël, water kopen. Intussen wonen op de Westbank meer dan 500.000 kolonisten, waarvan het waterverbruik 6x hoger is dan dat van de 2,6 miljoen Palestijnen in hetzelfde gebied.

Jamal Juma van ‘Stop the wall’ zegt: ‘Niet het gebrek aan water in Palestina is het probleem. Er valt jaarlijks in Ramallah meer regen dan in Londen. Maar het verbruik in Israël is hoger dan in Europa. Israël steelt systematisch water en belet Palestijnen de toegang ertoe. Oost-Jeruzalem valt sinds 1967 onder Israël. De inwoners daar betalen belasting aan Israël voor gezondheidszorg, sociale voorzieningen en overheidsdiensten, inclusief drinkwater. Maar wijken als Ras Shehada, Ras Khamis, Dayat A'salam en het vluchtelingenkamp Shuafat zitten soms langere tijd zonder water. Mensen moeten dan duur flessenwater kopen of kunnen met elektrische pompen en wat opslag wat extra water verweven.

In Gaza is de waterinfrastructuur bijna geheel vernield en maakt de blokkade reparatie vrijwel onmogelijk. Waterbronnen zijn tijdens bombardementen verwoest en ook de waterzuivering is problematisch. Ruim 90% van het beschikbare water is ondrinkbaar. Ook zijn veel inwoners niet op de riolering aangesloten waardoor afvalwater terecht komt in zinkputten die het grondwater verontreinigen. Sinds operatie Cast Lead is er bovendien onvoldoende elektriciteit voor de waterzuiveringsinstallaties. Daardoor stroomt zo’n negentig miljoen liter ongezuiverd rioolwater dagelijks in de Middellandse Zee.

bron: Middle East Monitor / tekst Jessica Purkiss (jan. 2015) / vertaling Kees Thieme

TTIP; opnieuw actueel!

In onze Nieuwsbrief van september 2015 drukten wij onderstaande tekst af Er is nog niet veel veranderd.

“ TTIP heeft eindelijk de aandacht van de media getrokken. Over dit neo-liberale economische verdrag (Transatlantic Trade & Investment Partnership) wordt onderhandeld tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Het roept overal in de wereld grote vragen en veel weerstand op. In veel landen zijn er demonstraties, maar in Nederland ho maar! Eén onderdeel van het verdrag biedt multinationals het recht om rechtzaken aan te spannen tegen aangesloten lidstaten wanneer zij menen dat daar het door hen beoogde financiële rendement niet verwezenlijkt kan worden. Dat kan doordat er in dat land bijvoorbeeld volksgezondheids- of milieuregels gelden of dat er een oproep is gedaan om producten of

diensten niet te kopen. Zoals bijvoorbeeld in een boycotactie tegen Israëlische producten die afkomstig zijn uit Palestina of verbouwd op onteigende Palestijnse gronden.

Boycot is het enige geweldloze verzetsmiddel tegen de Israëlische bezetting. Reden waarom de Palestijnse kerken in het KAIROS document, Palestijnse organisaties, de vakbeweging, de in Palestina werkzame NGO's en anderen op roepen tot **BDS; Boycot, Disvestment and Sanctions**".

“TTIP No!”

RED DE SOLIDARITEIT 

Beveiligingsbedrijf G4S beëindigd activiteiten in Israël.

Het Britse beveiligingsbedrijf G4S heeft aangekondigd zijn activiteiten in Israël binnen een à twee jaar af te stoten.

Een succes voor de BDS-beweging die bedrijven probeert over te halen geen zaken te doen met de bezetters van Palestijns grondgebied. G4S, ook in Nederland actief, bewaakt de



nederzettingen en de gehate checkpoints in de bezette gebieden en levert ook personeel voor de Israëlische gevangenissen.

G4S-Israël is voor 90 % eigendom van het internationale concern G4S. Het Israëlische bedrijf levert onder meer scan-apparatuur voor militaire checkpoints op de Westelijke Jordaanoever (zoals bij Qalandia, Bethlehem en Irtah), die deel uitmaken van de illegale muur en bij de grensovergang Erez, die onderdeel is van de afsluiting van Gaza. G4S is ook actief in gevangenissen, waar zich Palestijnse politieke gevangenen bevinden. In de joodse

nederzettingen in bezet gebied verzorgt G4S beveiligingsdiensten met gewapende beveiligers.

Ook Veolia keert zich af van de bezetting.

De Franse multinational Veolia heeft al haar activiteiten in Israël en de bezette gebieden verkocht. Dit als een direct gevolg van een 7 jaar durende internationale campagne tegen de betrokkenheid van het bedrijf bij infrastructuur projecten in en ten behoeve van de illegale Israëlische nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever.



Kom, Zie en Vertel! ¹

'Als je alleen contact met ons wilt om ons te steunen en alleen onze kant in het conflict tussen Israël's en Palestijnen kiest, blijf dan weg; er zijn al genoeg vijanden in ons land. Maar als u onze vriend wilt worden en vrienden met Israël blijft, wees dan welkom. Want we hebben vrienden nodig, die ook kritiek op hun vrienden durven geven. Blijf gerust pro Israël, zolang u het maar blijft aanspreken op de inhumane onderdrukkende apartheidspolitiek ten opzichte van de Palestijnse bevolking.' Citaat van Aartsbisschop Elias Chacour van de Melkite Grieks Katholieke kerk in Akko, Haifa, Nazareth en Galilea.

Colofon paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com

<http://nl-nl.facebook.com/pages/PAIS-Rijnmond/204684222896052>

¹ “Kom, zie en vertel” is de uitnodiging van de Palestijnse christenen in hun Kairosdocument. Het is beter om zelf de situatie in ons bezette land te komen zien, dan ons alleen op ons woord te geloven.