

Palestina – Israël

Werkgroep Rijnmond e.o.

Nieuwsbrief

september 2015

Introductie

Met het uitbrengen van deze Nieuwsbrief wil de PAIS werkgroep Rijnmond geïnteresseerden periodiek op de hoogte stellen van de ontwikkelingen in en rond de Palestijnse gebieden. Ook kondigen we bijeenkomsten en acties aan. Weet u andere personen die over de situatie in Palestina geïnformeerd willen worden, stuur deze Nieuwsbrief dan door of meld het mailadres via paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com.

Susya voorlopig gered!

Internationale actie loont!

Eind juli kwam er van de joodse organisatie “Rabbis for Human Rights and Free Jerusalem” wereldwijd de noodkreet: ‘Help ons!’. Na een uitspraak van het Israëliëse Hoog Gerechtshof zou op 3 augustus 2015 worden begonnen met het slopen van ongeveer de helft van de woningen in het Palestijnse dorp Susya op de Westelijke Jordaanoever. Door het uitoefenen van internationale druk, en m.n. vanuit de Verenigde Staten, zou de sloop kunnen worden afgewend. Reden voor een petitie gericht aan John Kerry, minister van buitenlandse zaken van de VS. Binnen een week hebben vele tienduizenden van over de hele wereld dit verzoek aan Kerry ondertekend, met als gevolg dat het Hoog Gerechtshof het besluit herriep en er voor de bewoners nieuwe hoop is. Opnieuw een bewijs dat internationale druk op Israël werkt.

Wordt een kritische consument!

Wist u dat diverse producten in de Nederlandse supermarkten met daarop de tekst “Product of Israël” afkomstig zijn van gestolen grond op de Westelijke Jordaanoever? Gronden die van de Palestijnse eigenaren zijn afgenomen en waarop landbouwproducten worden geteeld die vervolgens als producten uit Israël naar Europa worden geëxporteerd. Producten die meestal met laagbetaalde arbeid van Palestijnse arbeiders zijn verbouwd en met gebruik van de voor Israël zelf geldende lage invoerrechten illegaal in de Europese Unie worden ingevoerd en ook in Nederland op de markt gebracht. En dat voor scherpe prijzen dankzij de goedkope (gestolen) grond en slecht betaalde arbeid.



***Wilt u daarvan profiteren?
Of wordt ook u een kritische consument?***

Voor meer informatie zie de aankondiging elders in deze Nieuwsbrief van de Palestina Point bijeenkomst op **11 november 2015 in de Pauluskerk om 19.30 uur**, of ga voor algemene informatie naar www.docP.nl. En beschikt u over informatie, breng het dan in!

Waar ligt Jeruzalem?

*Mijn kleinzoon vroeg me op een dag
toen ik wandelde met hem
Opa, vertel me alstublieft,
waar ligt Jeruzalem? "*

*"Waar" zei ik, "ergens in een sjoel
met diep ontroerde stem
het Kol Nidrei gezongen wordt,
daar ligt Jeruzalem.*

*Waar het gezin dat sjabbes viert,
in Bonn of Nottingham,
zijn kippensoep in vrede eet,
daar ligt Jeruzalem*

*Ook waar men 't groot verdriet herdenkt,
dat snap je later wel,
ook daar, Sam, ligt Jeruzalem
Maar niet in Israël".*

Willem Wilmink.

Wat kunt u doen?



Gaat u met uw gemeente of ander gezelschap op reis naar Israël en de Palestijnse gebieden? Dan laten we u graag kennismaken met de partners van Kerk in Actie. Margriet Westers denkt graag mee over de invulling van bijvoorbeeld een of twee dagen van uw reis. Bezoek bijvoorbeeld een Palestijnse kerk en ga aansluitend in gesprek met kerkleden. Of ga via checkpoint 300 – het checkpoint tussen Jeruzalem en Bethlehem – naar Bethlehem en bezoek het Bethlehem Bible College, waar Ilja Anthonissen werkt. U kunt ook een bezoek brengen aan de Tent of Nations, ten zuiden van Bethlehem. Ook in Galilea is er een en ander mogelijk.

Meer weten?

Nem contact op: margriet.westers@icco-cooperation.org.

Boycot 'gestolen' waar!

Op **woensdag 11 november 2015** organiseert de PAIS werkgroep een bijeenkomst in de Pauluskerk, Mauritsweg 20, 3012 JR in Rotterdam over hoe producten uit bezet Palestijns gebied kunnen worden herkend en geboycot. Maar ook over andere acties gericht tegen clandestiene exploitatie van bezet Palestijns gebied wordt informatie verstrekt. Boycot niet omdat wij ergens last van hebben, maar omdat de mensen er dáár om vragen! Zie ook www.docP.nl.

De bijeenkomst begint om **19.30 uur** en is gratis toegankelijk.

→ En heeft u zelf informatie hierover, breng dat dan in!

Help Gaza!

Medio vorig jaar heeft de PAIS werkgroep diaconieën in de regio Rijnmond aangeschreven met het verzoek om een collecte voor Gaza te houden. Dit om ook langs die weg iets te doen aan het lenigen van de nood in dit geïsoleerde en door de laatste oorlog ernstig beschadigde gebied. De oproep heeft tot nu toe € 3.890 opgebracht. Daarvan is $\frac{2}{3}$ overgemaakt naar Stichting Kifaia Ziekenhuis voor het ziekenhuis in Gaza-stad en $\frac{1}{3}$ naar Caritas Jeruzalem voor hun vredeswerk in Gaza en onder Palestijnen en Israëliërs. Uw bijdragen zijn nog steeds nodig. U kunt doneren op rekening NL17INGB0005450726 t.n.v. Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk, onder vermelding 'PAIS helpt Gaza'.



TTIP

TTIP heeft eindelijk de aandacht van de media getrokken. Over dit neo-liberale economische verdrag (Transatlantic Trade & Investment Partnership) wordt onderhandeld tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Het roept overal in de wereld grote vragen en weerstand op. In veel landen zijn er demonstraties, maar in Nederland ho maar! Eén onderdeel van het verdrag biedt multinationals het recht om rechtzaken aan te spannen tegen aangesloten lidstaten wanneer zij menen dat daar het door hen beoogde financiële rendement niet verwezenlijkt kan worden. Dat kan doordat er in dat land bijvoorbeeld volksgezondheids- of milieuregels gelden of dat er een oproep is gedaan om producten of diensten niet te kopen. Zoals bijvoorbeeld in een boycotactie tegen Israëliëse producten die afkomstig zijn uit Palestina of verbouwd op onteigende Palestijnse gronden.

Boycot is het enige geweldloze verzetsmiddel tegen de Israëliëse bezetting. Reden waarom de Palestijnse kerken in het KAIROS document, Palestijnse organisaties, de vakbeweging, de in Palestina werkzame NGO's en anderen op roepen tot **BDS; Boycot, Disinvestment and Sanctions.**

“TTIP No!”

RED DE SOLIDARITEIT

PAIS Werkgroep Rijnmond e.o., p.a. Diaconaal Centrum Pauluskerk,
Mauritsweg 20, 3012 JR Rotterdam

Agenda.

- **21 sept. 2015 – Vredesweek. College Tour Vlaardingen** in de Stadsgehoorzaal. 's Middags voor bovenbouwleerlingen HAVO/VWO en 's avonds voor volwassenen. Voor meer informatie: www.vveh.nl.
- **26 sept. 2015 – “Vrede verbindt!”** bijeenkomst in de Vredesweek van de kerken in Schiedam – Noord. Plaats: gebouw Apostolisch Genootschap, Lindeijerstraat 5, 3121 JB Schiedam. Aanvang: 15.00 uur.
- **11 november 2015 – PAIS ‘Palestina Point’ over ‘Boycot ‘gestolen’ waar!’.** Plaats: Pauluskerk, Mauritsweg 20, 3012 JR Rotterdam. Aanvang 19.30 uur.

“Een zeker mens ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers die hem niet alleen uitschudden, maar ook sloegen en weggingen terwijl zij hem halfdood lieten liggen. Een priester en een Leviet kwamen langs, maar gingen aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was kwam bij hem in de buurt en toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen”

Lucas 10



.... zo kan het dus ook!

De barmhartige Palestijn

Ik moet jou niet, jij moet mij niet
dat zijn we gewend.
Ik hoor jou te haten, jij hoort mij te haten
dat is ons geleerd.
Ik ben jouw vijand, jij bent mijn vijand
dat staat vast.
Die wederzijdse bloedhekel
is bij ons ingebrand en ingepeperd.

Hoe komt het dat ik het niet kan laten
wat ik niet wil?
Hoe komt het dan dat mijn hart zich omkeert
in mijn lijf om jou?
Hoe komt het dat ik tranen aan voel komen
nu jij daar te kreperen ligt?
Niet meer dan een hoop groot vuil
niet meer te helpen, opgegeven in de goot.

Sta dan op, kom op, kom overeind
houd je aan mij vast.
Als je vastloopt en ver heen bent
loop ik met je mee.
Als je eraan gaat, eraan onderdoor gaat
ga ik waar jij gaat.
Laten wij bij elkaar nabij zijn
wij zijn uit hetzelfde hout.

Karel Eykman

Interessante websites

- www.docP.nl
- www.kairospalestina.nl
- www.vriendenvansabeelnederland.nl
- www.planteenolijfboom.nl
- www.tentofnations.org
- www.stop-ttip.nl
- www.sivmo.nl
- www.nswas.nl

Houd hoop levend!

Ontdek de Palestijnse gastvrijheid, help mee op het land met het **plukken van olijven** of het **aanplanten van olijfbomen**, leer meer over de geo-politieke situatie en het dagelijks leven onder militaire bezetting en geniet van het landschap en de historische plekken in het 'Heilige Land'.



Op **zondag 20 september** organiseert de Olijfbomencampagne een informatiebijeenkomst over de Reizen die zij organiseert naar Palestina. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u alle informatie die u nodig heeft en kunt u al uw vragen stellen. De eerstvolgende reizen zijn: - de olijfplukreis van 10 - 18 oktober 2015 - de Kerstreis van 22 - 30 december 2015
- de plantreis van 6 - 15 februari 2016 - de Palestijnse landdagreis 28 maart - 5 april 2016

Meer informatie over inhoud, kijk op: <http://www.planteenolijfboom.nl/agenda>

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via info@planteenolijfboom.nl

Locatie: YWCA Nederland, F.C. Dondersstraat 23, Utrecht Aanvang: 14.00 uur Einde: 16.00 uur

Kom, Zie en Vertel! ¹

'Als je alleen contact met ons wilt om ons te steunen en alleen onze kant in het conflict tussen Israëli's en Palestijnen kiest, blijf dan weg; er zijn al genoeg vijanden in ons land. Maar als u onze vriend wilt worden en vrienden met Israël blijft, wees dan welkom. Want we hebben vrienden nodig, die ook kritiek op hun vrienden durven geven. Blijf gerust pro Israël, zolang u het maar blijft aanspreken op de inhumane onderdrukkende apartheidspolitiek ten opzichte van de Palestijnse bevolking.'

Citaat van Aartsbisschop Elias Chacour van de Melkite Grieks Katholieke kerk in Akko, Haifa, Nazareth en Galilea.

PAIS. Wie, wat, waar?

PA-IS; Palestina – Israël / vrede. Een werkgroep van kerkelijk betrokken mensen die via informatie-uitwisseling en het ondersteunen van kleinschalige initiatieven in de regio Rijnmond e.o. wil bijdragen aan de totstandkoming van een rechtvaardige vrede voor de Israëliërs en de Palestijnen. Het accent ligt daarbij op de informatievoorziening over de situatie in de Palestijnse gebieden.

Colofon

paiswerkgroeprijnmondeo@gmail.com

<http://nl-nl.facebook.com/pages/PAIS-Rijnmond/204684222896052>

¹ “Kom, zie en vertel” is de uitnodiging van de Palestijnse christenen in hun Kairos-document. Het is beter om zelf de situatie in ons bezette land te komen zien, dan ons alleen op ons woord te geloven.